

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 22-12-2017
4-10-5778
Nummer 109

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
www.resetisraelstours.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Chanukah is weer voorbij, het waren heerlijke vakantiedagen voor vele Israëliërs. Velen van ons zullen weer enigszins aangedikt zijn door het eten van o.a. de soefganiot, (een soort oliebolletjes.) Goed dat we een hond hebben, dan lopen we het er weer af...

Terwijl de Christelijke wereld zich opmaakt voor Kerst, maakte men zich gisteren in de VN druk over de beslissing van Trump inzake Jeruzalem.

Jerushalayim, de 'steen om je aan te stoten.' Alle lof deze week voor Niki Haley die in de UN de VS-keuze, om Jeruzalem officieel als Israëls hoofdstad te erkennen, verdedigde!

Gisteren was het wel dramatisch om je te realiseren dat maar liefst 128 leden van de UN de keuze van de VS verwierpen en er maar 9 vóór waren, waaronder vooral 'kleintjes' zoals bv de Marschalleilanden en Micronesie.

Dat zij allen rijkelijk gezegend mogen worden. De VN zijn Israël erg vijandig gezind, blijkt maar weer. De Palestijnse Autoriteit spreekt van een geweldige overwinning en Hamas riep vandaag op tot een dag van bloed...

We hopen dat het rustig zal zijn!

Terroristen uit Gaza waren afgelopen week nog een beetje aan het 'klieren' door enige raketten op o.a. Sderot af te schieten. Een woonhuis en auto werden beschadigd en vooral de kinderen schrikken steeds enorm van dat indringende alarm wat voorafgaat aan een inslag.

Echt angst boezemen de beschietingen Israël niet in, maar de bewoners van het zuiden, waaronder onze familie, zijn het wel zat en ze vinden dat Israël te weinig actie onderneemt.

De burgemeester van Nazaret, die vorige week nog aankondigde om alle feestelijkheden rond kerst te annuleren ivm de benoeming door Trump van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, heeft toch maar besloten alles door te laten gaan, commercie gaat, zoals bij zovelen, voor boven alles...



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israël gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Leden van de Arabische fam. Tamimi zijn bekende Pallywood spelers. Vooral de donkerblonde 16 jarige Ahd. Zij daagt al jaren Israëlische soldaten uit, in de hoop dat zij agressief reageren en familieleden maken er ondertussen filmpjes van. Door haar is het leger ten onrechte dikwijls in een kwaad daglicht gezet. Maar van de week ging het niet zoals zij hoopten; zij werden zelf gefilmd. Op het filmpje is te zien hoe zij twee soldaten uitdaagden en aan hun kleding trokken bij het dorp Nabi Salach, zelfs sloegen ze de soldaten in het gezicht, maar de soldaten bleven heel kalm zonder die plaaggeesten van zich af te duwen. Deze week werden de meiden gearresteerd door de IDF. Hopelijk kan men hen lang vasthouden en krijgen zij een straf opgelegd, inclusief hun familie. Vele Arabieren zien hen als geweldige acteurs.. pfff. Op onze Facebook pagina (Yair Strijker) is het filmpje waarin de soldaten uitgedaagd werden o.a te bekijken. Of google op haar naam.

Deze week gespot in Tel Aviv, vlakbij het Hilton hotel, bloeiende aloë vera.



Voor wie nog geen Hebreeuws studeert... misschien toch het overwegen waard want zou het niet kunnen zijn dat ooit de wereldtaal Hebreeuws zal zijn, Zijn Taal? Wat u al geleerd heeft, is geleerd en buiten dat... het is een fascinerende taal, de taal die Hij sprak toen Hij de de wereld schiep en uiteraard de Taal van Jehoshua/Jezus die steeds verwees naar 'datgene wat geschreven staat,' in het Hebreeuws! Een vertaling is een verschraling; het is als het kussen van je bruid door de sluier heen.

Zeven Woorden van de Week nr. 9 teth

Ivrit modern Hebreeuws עברית

Kat	chatóel	חתול
Helpen	la'azór	לעזור
Leven	lich'iot	להיות
Been	régel	רגל
Probleem	be'ajáh	בעיה
Prijs de Naam	baruch haShem	ברוך השם
Dokter	ro'féh	רופה
Misschien	oelái	אולי

Waar het accentteken boven staat valt de klemtoon!

Probeer kleine zinnestjes te maken met 'ik heb' en 'ik ben en 'er is' met de eerder geleerde woorden.

Wilt u de betekenisvolle letters ook leren, kijk dan eens naar www.studiehuisreshiet.nl voor onze Alephcursus.

Netanyahu

De laatste weken zijn er op de zaterdagavond grote demonstraties in Tel Aviv tegen corruptie en tegen de regering van Netanyahu ook al wordt het aantal protesteerders steeds minder. De beschuldigingen lopen al een tijdje en men verdenkt hem van het aannemen van cadeaus en fraude.

Netanyahu is hierom al 7 x ondervraagd door een speciale commissie. Hij blijft zeggen: 'het is een heksenjacht tegen ons persoonlijk en onze regering en men zal niets vinden want er is niets'. We hopen echt dat het juist is wat hij zegt en dat Bibi zijn tijd volop kan besteden aan regeren in deze turbulente tijden.

20^{ste} ...

Op de laatste dag van Chanukah beviel een 42 jarige oma uit Jeruzalem van haar 20^{ste} kind. Ze was enorm blij met het jongetje al vond zij de bevalling wat zwaarder dan anders....

De Mishkan, een copie van het Tabernakel, in Ariel.



Speciale oproep

We doen het niet vaak maar nu wel.....

Wie de vorige 'Vanuit Shomron' heeft gelezen zag dat we een jong vondeling katje bij ons in huis hebben genomen. Het diertje stond ons, toen we wilden wandelen, klagelijk 'aan te mauwen'. Het poesje kon toen amper lopen en hinkte wat, maar het scheen iets beter te gaan na een paar dagen. Omdat zij tam is hebben we een oproep gedaan in onze dorpie Na'aleh wie er een poes miste. Geen reacties ontvangen. We vrezen dat zij 'gedumpte' is... Omdat het hinken niet verdween en eerder iets verergerde, maar zij wel erg speels, lief en vriendelijk is, zijn we afgelopen woensdagavond naar de dierenarts geweest. We schrokken van de uitslag: gebroken bekken en een verbrijzeld heupgewricht met afstervend vlees erom heen. Volgens de dierenarts en de orthoeped is dit allemaal wel te genezen mits er een operatie komt want anders zal haar rechterachterpoot uiteindelijk afsterven omdat er geen doorbloeding is. Het diertje, we hebben haar Bibi (Netanmiauw volgens Ruth ☺) genoemd, is zagezegd nog jong, heel vriendelijk en heeft in principe een heel leven voor zich en kan geholpen worden, maar we schrokken van de rekening die we voorgeschiedt krijgen als we haar laten helpen... 2500 shekel (€625). We keken elkaar aan en zeiden: wat moeten we doen, ze is een vondeling en wij kunnen dit eigenlijk helemaal niet betalen, maar we plaatsen een oproep, wie weet zijn er mensen die een in onze ogen goed doel willen steunen en een deeltje van de operatie voor Bibi willen sponsoren... je weet maar nooit. Vandaar dat we vragen: wilt u meedoen of erover nadenken mee te doen? Svp dan iets overmaken op rek.

NL29ABNA0547807635 Fam. J. Strijker ovv Bibi.
Wordt hopelijk vervolgd.....

Hieronder de foto van haar scheve, gebroken bekken en men kan ook goed zien dat de aanhechting links op de foto niet is zoals het moet zijn. Hoe wondelijk door Hem geschapen zit het allemaal aan elkaar gewezen en hoe knap dat doktoren technisch gezien vele breuken kunnen hechten! Men schat dat de zwart-witte Bibi ronde de 4-5 maanden oud is.



De meeste voorjaarsreizen zijn inmiddels volgeboekt, maar er is nog beperkt plaats op o.a een bijzondere studie-ontdekkingsreis van

6-13 juni '18:

**Drie overnachtingen in het noorden en drie in het Gastenhuis in Na'aleh. In het noorden gaan we o.a. raften over een zijrivier van de Jordaan, varen op het meer van Tiberias, mooie plaatsen in het noorden bezoeken, o.a Tsfat en Adamit. Genieten van de eeuwenoude maar nu gemoderniseerde natuurlijke warmwaterbronnen in Chamat Chader. Uiteraard zijn er de bezoeken aan Jeruzalem en meer!
Reizen zijn volledig verzorgd. Verlenging is mogelijk.**

€1295, pp

Een luxe studie-vakantiereis met o.a. varen op de Rode Zee en zwemmen met dolfijnen in Eilat staat gepland van 25 juni-2 juli '18. Overnachtingen in Asqelon (Leonardo hotel), Eilat (Queen of Sheba) en Jeruzalem (Montefiori). €1775, pp

Mail voor belangstelling of meer informatie naar info@studiehuisreshiet.nl

Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk! Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 speciale en studie-ontdekkingsreizen naar Israel voor jong en oud. Sinds 2015 zijn er de 'Vanuit Shomron' reizen naar Israel. Judea en Samaria zijn prachtige en Bijbelhistorisch gebieden om te vertoeven en u bent welkom in ons Gastenhuis..

U kunt ook met een eigen gezelschap bij ons logeren en wij stellen indien gewenst voor u een speciaal programma samen.
Goed eten en drinken! Boeiende studies (indien gewenst) vanuit het Hebreeuwse denken en unieke bezoekplaatsen!

www.resetisrael.com

Ons heerlijk vrijstaand appartement, voor max. 4 personen, staat voor u klaar!! Centraal gelegen, dicht bij Ben Gurion en Jeruzalem.

Zeer geliefde periode:

Een Loofhuttenreis van 21 september tot en met vrijdag de 28^{ste}. We bezoeken uiteraard de Jeruzalemmars! All-in en altijd boeiend, leerzaam en goed eten/drinken! Laat boeken kan duurder worden...
Slechts €995, pp directe vlucht! Prijs op basis van handbagage.

Agenda 1

Psalmenseminar met Karen Strijker van Studiehuis Reshiet uit Israel

Svp doorgeven in uw gemeente ☺

Net zoals begin van dit jaar (2017) nodigen wij u uit om naar Den Haag te komen voor deze speciale verrijkende en boeiende seminars. Noteert u ook in uw agenda de avonden van 18,19 en shabat 20 januari in de ochtend?

Op de vrijdagavond is er naast de studie ook een feestelijke shabatmaaltijd (opgeven voor de maaltijd is verplicht ook ivm beperkte plaats).
Zeer waarschijnlijk zullen de seminars weer via livestreaming te volgen zijn.

De te behandelen psalmen zijn: psalm 3, 126 en 142!
Vanuit het Hebreeuws uitgelegd gaan deze Psalmen nog meer schitteren en ontdekken we verrassende betekenissen van de verschillende Psalmwoorden. Zeer aan te bevelen.
Exacte tijden worden nog doorgegeven.
Gratis parkeren op terrein van gemeente Shamar/ Pilar of Fire.

U kunt zich ook bij ons opgeven info@studiehuisreshiet.nl

Agenda 2:

Half februari spreekt Yair Strijker op enige plaatsen in Nederland. Planning van spreekbeurten:
shabatochtend 17 februari in Shamar-Den Haag en in de avond in Succat Yeshua in Katwijk,
maandagavond 19 feb. in Zutphen en dinsdagavond de 20^e in Apeldoorn. Geeft u zich van tevoren even op? Heel graag!

Adres en tijden volgen nog. Allemaal hartelijk welkom, geef het door en we hopen u (weer) bij leven en welzijn te ontmoeten!

Winkeltje in de beroemde Dizengoffstraat in Tel Aviv. Meir Dizengoff was de eerste burgervader van Tel Aviv. De straat moest een beetje doen denken aan de Champs-Elysees. Er is zelfs een slangwoord naar vernoemd: lehizdangef, disgoffen, slenteren door Dizengoff. De straat is door de jaren heen wat verpauperd en men is het plein wat vroeger boven de straat stond, met de gekleurde fontein, helemaal aan het vernieuwen. Nu is het één grote zandhoop...wacht maar even met het te bezoeken.



O ja...Wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635

Kan ook via de ANBI stichting, neem dan even contact met ons op.

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281

info@studiehuisreshiet.nl

De parasha van deze week heet Wajigash וַיִּגַּשׁ, *en hij naderde*. We lezen Genesis 44:18-47:27. Uit de Haftarah lezen we Ezechiël 37:15-28 en we lezen Lucas 6: 12-16.

In de Torah worden maar liefst vier parashot besteed aan de belevenissen van ‘Jozef de dromer.’ Een record! Joseeph ziet men ook als het beeld van de verborgen Aanwezige Messias van Israel. Onherkenbaar voor zijn broeders, verheidenst als hij was in hun ogen, bleek hij de bevrijder te zijn van zijn familieleden die anders mogelijk van honger waren overgekomen in het land Kanaän. De familie mocht werkelijk een groot volk worden!

Joseeph יוֹסֵף stelt wel eerst zijn broeders op de proef en wil zien of zij nu voor hun vader zouden opkomen. Toen hij, Joseeph יוֹסֵף, werd weggevoerd door de broers naar Egypte, hadden zij er niet bij stil gestaan wat het effect op Ja‘aqobh יַעֲקֹב zou zijn wanneer zijn geliefde zoon niet terug zou komen. Zij hadden alleen aan hun eigen ergernis gedacht en wilden de voorspellingen van Joseeph belachelijk maken en teniet doen. Maar juist daardoor vindt Adonai אֲדֹנָי EEN WEG om te laten geschieden wat Hij wil laten gebeuren. Voor ons als gelovigen is het niet altijd te begrijpen waarom er die lijdensweg soms is. Waarom moet die graankorrel sterven om later weer op te staan in veelvoud... is er geen andere levensles...?

Hoe dan ook, ditmaal staan de broeders voor elkaar op de bres. Niet de oudste zoon Reubhen ראובן maar de vierde zoon Jehudah יהודה neemt het op voor Benjamien בנימין. Uit deze Jehudah יהודה (letterlijk: Godlover) zal later de grote Koning David komen en de beloofde Messias/Mashiach מָשִׁיחַ. Mogelijk stond Jehudah יהודה tevens bekend als de beste onderhandelaar van het stel. Dat hij misschien door zijn communicatieve vaardigheden Benjamien בנימין kan vrijkopen. Door deze liefdebetoning barst Joseeph יוֹסֵף in tranen uit en dan maakt hij zich bekend.

Het is een geschiedenis waarbij menig lezer het ook niet droog houdt. Wat een ontknoping, wat een genade! Ooit zal Jehoshua יהושע, Die eeuwen lang verborgen Aanwezig is geweest, Zich bekendmaken aan zijn volk. Er zal gehuild en gelachen worden en Hij zal alle tranen wegwissen!

Deze Parasha had ook *en Hij verzamelde* mogen heten want dat is wat we in de geschiedenis van Jooseph, van Israel en van Jehoshua met Zijn leerlingen zien gebeuren. God verzamelt Zijn mensen in al deze geschiedenissen. Jooseph is hierbij absoluut een voorgestalte van Hem Zelf, Die ook voorgaat in de redding van Zijn volk, net zoals Joseeph dat doet: Hij, het Brood des Levens.

Egypte werd de graanschuur van de wereld en er zal altijd een zegen blijven rusten op dat land. Maar.... we moeten wel uittrekken en optrekken naar het Land aan de Overkant van de Nijl richting Tsion. Daar wil Hij gediend en geloofd worden (Micha 4). Na’aleh נַעֲלֶה =laten we optrekken ☺ Welkom!