

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 3-11-2017
14-8-5778
Nummer 102

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שְׁלוֹם
Gisteren, 2 november, was het 100 jaar geleden dat de Balfourdeclaratie door Engeland werd afgegeven. Dit bijzondere document was een directe aanzet tot de stichting van de Staat Israel 31 jaar later. Een nieuwe periode was aangebroken. Na 400 jaar Turkse overheersing, verwaarlozing en uitbuiting van het Oude Beloofde Land, begon er in 1917 weer een nieuw en aanvankelijk hoopvol tijdperk. Het Christelijke Engeland beloofde dat het kaalgevreten land opnieuw bewoond mocht worden door het Joodse volk. Een volk dat al eeuwen rondzwierf over heel de wereld. Wat een bemoediging was die declaratie voor vele Joden wereldwijd. Tegenstand was er echter ook van vooral Joodse ultra-orthodoxe zijde omdat men vond dat de nieuwe staat een staat moest worden gebaseerd op de Thorah en niet seculier mocht zijn. Dezelfde tegenstand komen we van sommige ultra-orthodoxe groeperingen nog steeds tegen van de dag als het gaat om diensplicht. Toch zijn er inmiddels vele ultra's die wel dienstplicht verrichten in speciaal voor hen gevormde eenheden. Dat is geweldig: zij kunnen in dienst zowel 'lernen' (Bijbel en Talmoed bestuderen) als leren vechten en verdedigen.

Woensdag (12-8-5778) herdachten Israëliërs de moord op Rabin, inmiddels 22 jaar geleden. Alle kinderen gingen naar school met witte shirts. Volgens de wereldse kalender was de moord op zaterdagavond 4 november. Dit jaar valt 4 november weer op een zaterdag en zal er in Tel Aviv opnieuw een herdenking plaatsvinden.



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

ANZAC Australie Nieuw Zeeland Army Corps

Het is deze week ook precies honderd jaar geleden dat Be'er Sheva bevrijd werd van de Turken. Vooral speciale, op paarden rijdende eenheden uit Australie en Nieuw Zeeland deden daar aan mee. Vele nabestaanden van de soldaten van toen waren deze week in Israel samen met hoge functionarissen uit Nieuw Zeeland en Australie, waaronder premier Turnbull, vanwege de herdenking. Deze werd o.a. opgeluisterd door een tocht met honderden paarden in de buurt van o.a Be'er Sheva. Helaas lieten ook honderden Engelsen, Nieuw Zeelanders en Australiers in die strijd om de stad destijds het leven. Toch is deze overwinning zeer beslissend geweest als het gaat om de latere 'vormgeving' van het Midden Oosten en niet toevallig werd twee dagen later de Balfour Declaratie uitgegeven.

Groot Jerushalayim

Een voorstel om 19 nederzettingen, met een totaal van ongeveer 150.000 inwoners officieel aan Jeruzalem vast te koppelen, is voorlopig tegengehouden door premier Netanyahu. Men vermoedt dat hij onder druk werd gezet door de regering Trump en dat de VS onder druk zijn gezet door Saudi Arabie.... Maar, we vinden wel een weg!

Meerdere mensen schreven ons dat zij het rubriekje Ivrit waardeerden. We zetten dus door. Voor wat betreft de studenten: herhalen herhalen en nog eens herhalen... dan gaat de taal vanzelf indalen!

Voor wie nog niet Hebreeuws studeert... misschien toch het overwegen waard want zou het niet kunnen zijn dat ooit de wereldtaal Hebreeuws zal zijn, Zijn Taal? Wat u al geleerd heeft is geleerd en buiten dat... het is een fascinerende taal, de taal die Hij sprak toen Hij de de wereld schiep en uiteraard de Taal van Jehoshua/Jezus die steeds verwees naar 'datgene wat geschreven staat'... in het Hebreeuws! Een vertaling is een verschraling het is als het kussen van je bruid door de sluier heen..

Zeven Woorden van de Week (2-ב)

Ivrit modern Hebreeuws עברית

Chódesch	maand	חודש
Jom	dag	יום
Shanáh	jaar	שנה
Jaréach	maan	ירח
Shémesh	zon	שמש
Kocháv	ster	כוכב
Olám	wereld	עולם



Waar het accentteken boven staat valt de klemtoon!

Wilt u de betekenisvolle letters ook leren, kijk dan eens naar

www.studiehuisreshiet.nl

Vorige week was het raadsel:

Raadsel: als je het nodig hebt 'gooi je het weg' en als je het niet nodig hebt haal je het binnen.....

Leuke reacties gezien... sommige dachten aan toiletpapier maar het antwoord is... een anker!

Ruth is al meer dan een week niet echt lekker. We zijn meerdere malen naar de dokter geweest en deze week ook naar de spoedeisende hulp in het Hadassahziekenhuis te Jeruzalem. Pijn in de buik en in het midden onder de ribben. Ze kunnen niets vinden en we dachten eerst aan een blinde darm. We houden het scherp in de gaten. Gebed is altijd goed!

Tel Aviv flats, met zicht op zee....met een stoer dadelboompje ervoor.



Gaza Tunnel en UNWRA

Israel blies deze week, dankzij hoogstaande nieuwe technologische apparatuur een terreurtunnel op die vanuit een Gazaanse school helemaal naar Israel leidde.

De bedoeling van zo'n tunnel moge duidelijk zijn: aanslagen plegen, Israëliërs, jong of oud kidnappen of doden.

De Gazaschool stond onder het toezicht van de UNWRA, een organisatie die enkel de belangen van Palestijnen behartigt bij de UN.

De organisatie meldde overigens zelf dat er zich mogelijk een tunnel onder school bevond.

Israel beschuldigt Hamas al jaren van het tunnelgraven vanuit scholen en ziekenhuizen

maar wie hoort dat, welke wereldkranten besteden daar uitgebreid aandacht aan?

Wanneer Israel iets bombardeert dan is het nieuws. Naar bleek was de tunnel nog niet helemaal af en werkten of waren er 'toevallig' ook hoge Jihadistfunctionarissen in de tunnel.

Bij de aanval werden naar verluid 7 Hamas-Jihadleden gedood, door aardverschuivingen en stofinhalering en raakten er ook enkelen gewond.

Israel zegt dat zij de tunnel op Israelgebied hebben verwoest en dat de doden aan de tunnelkant in Gaza vielen.

Hamas ziet de vernietiging als een oorlogsverklaring en zweert wraak.

Israel zou de poorten van de hel hiermee hebben geopend.

Dat Adonai ons en u allen beschermte en hun haatwoorden en daden ons niet treffe!

Anne

Hoe komen mensen erbij om plaatjes van Anne Frank op voetbalplaatjes en shirtjes te zetten en zo de tegenpartij te beschimpen.

Hoe verzint Duitsland het om een nieuwe Intercity Express naar Anne te willen vernoemen. Een trein bracht haar naar Bergen Belsen... Overlevenden hier in Israel schudden versuft hun hoofd.

Ons werk steunen? Heel graag: Stichting Ammeech Ammi (Uw volk is mijn volk) ANBI erkend. (fiscaal aftrekbaar)
Ter ondersteuning Studiehuis Reshiet/ Vanuit Shomron. NL86 INGB 000 43 58 913

Of rechtstreeks naar Studiehuis Reshiet
NL 29 ABNA 054 78 07 635

Zin In Israel?

Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk! Speciale 'Vanuit Shomron' reizen naar Israel. Voor onderstaande drie reizen geldt een max. 8 personen per reis.

Voor december, januari en februari 2018 hebben we nieuwe reizen gepland. Volledige verzorgde reis: directe vluchten in de ochtend en middag, overnachten in ons Gastenhuis in het mooi gelegen Na'aleh, op de bergen van het vroegere Efraim/Benjamin. Goed eten en drinken! Boeiende studies (indien gewenst) vanuit het Hebreeuwse denken en unieke bezoekplaatsen! Voor hen die vaker komen kunnen we een speciaal nieuw programma bieden! Vraag ernaar. Prijzen p.p. op basis van 2 persoonskamer.
Beslis snel als het kan want ticketprijzen kunnen iets omhooggaan.

(u zorgt zelf voor een reis/annuleringsverzekering)

1. Van 20 t/m 27 dec. '17 €835,
2. Van 12 t/m 18 jan. '18 €735,
3. Van 1 feb. t/m 7 feb. €695, (nog drie plekken beschikbaar)

info@studiehuisreshiet.nl

[Yair en Karen Strijker](#)

00972 54 8858281

Gastenkamer in Na'aleh



Luxe reis naar Asqelon, Eilat en Jeruzalem.

Van 25 juni t/m 2 juli plannen we een exclusieve verdiepiingsreis naar Israel.

Zoals gewoonlijk tijdens onze ontdekkingstours geven we graag dagelijks Bijbelstudies gezien vanuit de rijke en boeiende Hebreeuwse taal, maar 'verdiepiingsreis' heeft dit keer ook te maken met het plezier en de wonderlijke ervaring om onder begeleiding in Eilat, in de Rode zee, met dolfijnen te zwemmen en te snorkelen tussen het koraalrif aldaar. Letterlijk de diepte in dus 😊

We starten onze reis aan de Middellandse zee in het Leonardo Plaza hotel in Asqelon, daarna 3 dagen in het Queen of Sheba hotel in Eilat en de laatste dagen, waaronder ook een feestelijke shabat, in het Montifiori hotel, zeer dicht bij het centrum van Jeruzalem. Op internet kunt u deze prachtige locaties bekijken.

Op de planning in Eilat staat ook o.a. een heerlijke boottocht, op de Paradise, naar het zuidelijkste puntje van Israel. Warme maaltijd op de boot, ervan af springen en lekker zwemmen in het blauwe water. We rijden door de Negevwoestijn via de Dode Zee (even drijven) richting het noorden.

In Jeruzalem stellen wij een keuzemenu samen waaruit u een aantal bezienswaardigheden kunt kiezen om heen te gaan. Dit omdat sommigen al eerder in Israel geweest zijn en misschien eigen wensen hebben. Mogelijkheden zijn onder meer bv:
-bezoek aan Stad van David met wandeling door de watertunnel;
-archeologische opgravingen naast de Westelijke muur;
-wandeling onder begeleiding onder de Oude Stad; -
-Israel museum; Gush Katif museum;
-Burnt House (huis van de Hoge priester in het jaar '70; Davids Tower, Rockefeller museum, wandeling over de stadsmuren, bezoek Chagallramen etc. Misschien heeft u zelf ook een idee.

Onze reizen zijn altijd all inclusive: directe vlucht, hotels, uitjes, lekker eten en drinken en uiteraard indien gewenst studies.

Mail of bel ons voor informatie en/of verdere invulling van deze reis. Prijs: €1775, p.p. op basis van een tweepersoonskamer

Parasha van de week: Va'yera, Gen. 18-22. Profeten: 2 Kon. 5: 1-37

Va'yera, betekent *en Hij verscheen*. Het is nogal wat dat Adonai Zelf neerdaalt en contact maakt met Abraham. Het is in sommige godsdiensten, zoals Islam, ondenkbaar dat God Zich verlaagt en neerdaalt en om te eten met de mens, zoals we dat lezen in deze parasha. Abraham zit in de opening van zijn tent. Aan het eind van de vorige parasha lasen wij dat hij zich had laten besnijden en men concludeert dat het bezoek van Adonai een goede aanleiding, een mitswe (goede daad) is, om zieken/zwakken te bezoeken.

Er komen drie bezoekers en Abraham snelt toe om hen gastvrijheid te betonen. In de tent krijgt Abraham te horen dat Sarah een zoon zal krijgen. Dat is om te lachen: stel je voor: een overjarig echtpaar dat nog een kind krijgt... Maar nog geen jaar later wordt Izaäk יצחק geboren. Zijn naam betekent: hij zal lachen! De geschiedenis en start van het volk Israel is uniek wonderlijk!

Na het bezoek lezen we over de aankondiging van de verwoesting van Sodom en Gomorrah. Lot en zijn dochters worden gered. Uit de seksuele relatie van de oudste dochter met haar vader zal eeuwen later Ruth, de Moabitische, geboren worden. Ruth's schoonmoeder was Rachab van Jericho. Er zitten bijzondere gebeurtenissen in de geslachtslijn van koning David en de beloofde Messias Jehoshua. Bijna gaat het niet door als God Abraham vraagt om zijn enige zoon Izaäk op te offeren. Op het laatste moment houdt God hem tegen en geeft in de plaats een aijil, een *offerlam*. De letters van het woord aijil איל zitten geheel in het woord voor God, Elohim אלהים verborgen. Zoals de aijil verborgen was in de struiken, zo is de Messias nog verborgen voor Abraham in zijn tijd. Het helpt om te weten dat de naam van de berg Moriah מוריה *Gods ruil* betekent. God ruilt Izaäk in voor de aijil die een voorgestalte is van de latere Messias, Die andere zoon die op een wonderlijke manier geboren wordt en daadwerkelijk sterft, maar toch weer opstaat uit de dood!

Er is een duidelijke parallel te zien tussen de geschiedenis van Elisha met de Shunamitische vrouw en Sarah. Beide vrouwen zijn onvruchtbaar, beide vrouwen baren toch een zoon en beide vrouwen verliezen bijna hun kind. Net zoals Abraham probeert ook Elisha overal tot zegen te zijn en doet hij goede werken. Volgens de overlevering zou de vrouw de echtgenote zijn van Obadjah, een godvrezende minister, die de profeten van Adonai heeft beschermd in de dagen van Achab en Izebel (I Kon. 18:3). Elisha belooft haar een zoon die zij inderdaad krijgt. De jongen sterft, maar de vrouw heeft een rotsvast geloof in Adonai en Zijn profeet Elisha. Wat er dan gebeurt zou men een gelovige dokter mogelijk niet zo 1,2,3 laten doen bij ons kind: Elisha gaat op het kind liggen met mond op mond, oog op oog en handen op handen en verwarmt zo het lichaam van het kind. Na een tweede sessie komt de jongen tot leven. Wat een geweldige geschiedenis! Israel leert hier een les uit: zoals het kind weer tot leven kwam door de levende profeet, zo heeft ook de ziel van het vervolgte, dikwijls vermoorde volk van Israel het door de eeuwen heen overleefd door zich vast te houden aan de Levende Onderwijzing van de God van Israel en Zijn profeten.

Drie zonen, drie wonderlijk geboorten; twee uit onvruchtbare moeders, de Derde uit een moeder die nog niet getrouwd is en dus geen gemeenschap heeft. Drie schitterende wonderen van God, echter: Eén heeft het overleefd en hoe! Alle eer aan de Zoon, Die van alle tijden is en die ons gered heeft! Shabat shalom!

