

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 20-10-2017
30-7-5778

Nummer 100

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl

Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl

www.resetisrael.com

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום
Vanavond is het Rosh Chodesh, nieuwe maan. Op de vierde scheppingsdag, zoals we vorige week in de parasha konden lezen, riep Adonai de zon en maan op als tijds-aanduiders. Volle maan is altijd de 15^e van de Bijbelse maand en geen maan, oftewel nieuwe maan het begin van de maand, hoe handig heeft Hij het vastgesteld! In het Hebreeuws staat er voor vaststellen/zetten het woord ja'ad. Het woord moádiem, vastgestelde (feest) tijden is hiervan afgeleid. We wensen jullie allen een goede, veilige en gezonde maand. Kome wat kome, maar laat Hij eerst komen...

We tellen ook alweer de 100^{ste} editie van 'Vanuit Shomron'. Wat begon als een nieuwsbrief n.a.v. de magere en verdraaide verslaggeving in Nederland tijdens de Gazaoorlog van zomer 2014, is uitgegroeid tot een bijna wekelijkse verschijning met gevarieerd nieuws over wat er zich zoal in Israel afspeelt en vooral ook een blik op de wekelijkse Torahlezingen in combinatie met de Profetenlezingen en verwijzingen naar het NT. Velen van u kennen ons gezin persoonlijk en daarom laten wij af en toe ook weten hoe het ons en de kinderen als nieuwe immigranten (kolonisten voor de buitenwereld...) vergaat. We hopen dat we mogen blijven schrijven, er de tijd voor kunnen nemen.

Sinds de verhuizing hebben we het gelukkig druk met reizen organiseren en gasten ontvangen, maar het leven is vreselijk duur in Israel... Wilt u onze werkzaamheden af en toe eens steunen dan bent u ook welkom als gast!! ☺. Kan ook rechtstreeks of via de



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... ☺ enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

ANBI stichting Ammech Ammi (uw volk is mijn volk). Zie voor informatie op pag. drie.

Verontrustend is het bericht van afgelopen vrijdag dat de Grieks Orthodoxe Kerk in Israel hele Joodse wijken en land aan het verkopen is tegen spotprijzen aan...??? In Israel heeft de Griekse Kerk veel grondbezit en sinds 1948 zijn er afspraken tussen hen en Israel gemaakt dat Israel bepaalde grond huurt voor de periode van ongeveer 100 jaar. Onlangs werd bekend dat een hele wijk in Jeruzalem verkocht is voor nog geen € 3 miljoen. Een gebied ter grootte van 100 hectare rondom Caesarea werd verkocht voor ongeveer € 1 miljoen. De koper zou Sain Ventures Limited zijn die 'ergens op de Caribbean' is gevestigd... De Kerk weigert ieder commentaar.

Onlangs vonden archeologen in de Oude Stad zeer grote stenen die meer dan 1700 jaar onder 8 meter aarde en puin hadden gelegen. Men vermoedt dat het delen zijn van een klein theater wat tegen de Westelijke Muur aanstond. Opvallend is de stelling van de archeologen dat het theater nooit gebruikt is maar door wat voor reden dan ook onaf bleef. Mogelijk dateert het uit de 2^e eeuw ten tijde van de Bar Kochba opstand van 135. Hoe dieper we zoeken hoe meer we vinden van de Joodse geschiedenis in het oude Israel.

Ultra orthodoxen protesteren nog steeds in het hele land tegen de regelgeving dat hun jongeren ook in militaire dienst moeten. Gisteren ondervonden ook wij bij Shilat grote hinder door hun protesten.

Incidenten met Syrie

Deze week beschoot Syrie een Israelisch vliegtuig in de buurt van Libanon. Syrie kreeg ervan langs van Israel door een bombardement op een 'anti missile batterij.' Gisteren viel er ook één en ander vanuit Syrie op de Golan. Netanyahu zei: 'We will hit anyone who hits us.' De Syriërs melden via hun media dat één van de Israelische vliegtuigen geraakt was en moest 'vluchten.' Niets van waar!

Niet lang geleden gevonden in de Oude Stad van Jeruzalem.



Waar ter wereld vind je in supermarkten een gebedskamer waar het ochtend-, middag-, en avondgebed gebeden wordt? We hoorden van de week tijdens het winkelen plots het 'Shma Yisrael', Hoor Yisrael, en zagen dat de deur van de Bet Kneset openstond. Mooi toch... in de Rami Levi supermarkt in Shilat.



Vruchten uit eigen tuin: granaatappelen en sabra's (cactusvrucht)



Geen Qatari maar verrassend genoeg een Franse Jodin, Audrey Azoulay, wordt de nieuwe leider van de UNESCO. Zij heeft familie wonen in Israel. Hopelijk laat zij na jarenlange anti-Israel besluiten een frisse pro-Israelwind waaien.

Groen licht voor o.a. 31 woningen in Judea. Na 15 jaar geduld en getouwtrek mogen nu eindelijk in Hebron huizen komen in een complex wat al in eigendom was van Israel. Ook in Samaria zullen nieuwe woningen komen maar het duurt allemaal erg lang.

Ware reden? Men vermoedt dat het onlangs gesloten akkoord tussen Hamas en Fatah vooral ook bedoeld is om ex Hamasleider Khaled Mashaal voor te dragen als president zodra Abbas het veld heeft geruimd. Zowel Jordanie als Israel zijn 'not amused' met deze mogelijkheid.

Onze Sh muel (12) maakt tegenwoordig zelf olijvenzuurdesembrood. Een weinig desem maakt het gehele deeg zuur... Jehoshua/Jezus sprak in dit verband over zonde maar als het gaat om lechem/brood... is dat juist fijn want we kunnen zo maandenlang hetzelfde zuurdesem gebruiken. Wilt u weten hoe wij op zeer simpele wijze dit brood maken? Mail ! ☺



Stichting Ammeech Ammi (Uw volk is mijn volk) **ANBI erkend.** (fiscaal aftrekbaar)
Ter ondersteuning St. Reshiet/ Vanuit Shomron. NL86 INGB 000 43 58 913

Of rechtstreeks naar St. Reshiet
NL 29 ABNA 054 78 07 635

Zin In Israel?

Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk! Speciale 'Vanuit Shomron' reizen naar Israel. Voor onderstaande drie reizen geldt een max. 8 personen per reis.

Voor December, Januari en Februari 2018 hebben we nieuwe reizen gepland. Volledige verzorgde reis: directe vluchten in de ochtend en middag, overnachten in ons Gastenhuis in het mooi gelegen Na'aleh, op de bergen van het vroegere Efraim. Goed eten en drinken! Boeiende studies (indien gewenst) vanuit het Hebreeuwse denken en unieke bezoekplaatsen!

Voor hen die vaker komen kunnen we speciaal vernieuwend programma bieden! Vraag ernaar. Prijzen p.p. op basis van 2 persoonskamer. Beslis snel als het kan want prijzen kunnen iets omhooggaan.

(u zorgt zelf voor een reis/annuleringsverzekering)

- | | |
|---------------------------|-------|
| 1. Van 20 t/m 27 dec. '17 | €835, |
| 2. Van 12 t/m 18 jan. '18 | €735, |
| 3. Van 1 feb. t/m 7 feb. | €695, |

info@studiehuisreshiet.nl
[Yair en Karen Strijker](#)
00972 54 8858281

Het vrijstaande appartement (links en midden) in Na'aleh. Voor max. 4 personen.



Luxe reis naar Asqelon, Eilat en Jeruzalem.

Van 25 juni t/m 2 juli plannen we een exclusieve verdiepingsreis naar Israel.

Zoals gewoonlijk tijdens onze ontdekkingstours geven we graag dagelijks Bijbelstudies gezien vanuit de rijke en boeiende Hebreeuwse taal, maar 'verdiepingsreis' heeft dit keer ook te maken met het plezier en de wonderlijke ervaring om onder begeleiding in Eilat, in de **Rode zee**, met **dolfijnen** te zwemmen en te snorkelen tussen het koraalrif aldaar. Letterlijk de diepte in dus 😊

We starten onze reis aan de Middellandse zee in het **Leonardo Plaza hotel** in Asqelon, daarna 3 dagen in het **Queen of Sheba hotel** in Eilat en de laatste dagen, waaronder ook een feestelijke shabat, in het **Montifiori hotel**, zeer dicht bij het centrum van Jeruzalem. Op internet kunt u deze prachtige locaties bekijken.

Op de planning in Eilat staat ook o.a. een heerlijke **boottocht**, op de Paradise, naar het zuidelijkste puntje van Israel. Warme maaltijd op de boot, ervan af springen en lekker zwemmen in het blauwe water. We rijden door de Negevwoestijn via de **Dode Zee** (even drijven) richting het noorden.

In Jeruzalem stellen wij een **keuzemenu** samen waaruit u een aantal bezienswaardigheden kunt kiezen om heen te gaan. Dit omdat sommigen al eerder in Israel geweest zijn en misschien eigen wensen hebben. Mogelijkheden zijn onder meer bv:
-bezoek aan Stad van David met wandeling door de watertunnel;
-archeologische opgravingen naast de Westelijke muur;
-wandeling onder begeleiding onder de Oude Stad; -
-Israel museum; Gush Katif museum;
-Burnt House (huis van de Hoge priester in het jaar '70; Davids Tower, Rockefeller museum, wandeling over de stadsmuren, bezoek Chagallramen etc. Misschien heeft u zelf ook een idee.

Onze reizen zijn altijd all inclusive: directe vlucht, hotels, uitjes, lekker eten en drinken en uiteraard indien gewenst studies.

Mail of bel ons voor informatie en/of verdere invulling van deze reis. Prijs: €1775, p.p. op basis van een tweepersoonskamer

Eventueel voor een echtpaar nog plek op de Yom Ha'atsmaoetreis, Israel 70 jaar onafhankelijk!

Van 12-20 april '18

Prijs €1500,- p.p. all-inclusief op basis van 2-persoonskamers.

Parasha Noach, Gen. 6:9-11:32; Haftara-Profeten Jesaja 54:1-55:5 en Mattheus 24:35-46.

De naam Noach komt van het Hebreeuwse werkwoord nuach נוּחַ, *rusten*. De letters chet ח en nun נ vormen samen ook het woord chen חֵן, *gein, genade*. Onder Noach kreeg de wereld adempauze, nieuwe genadetijd en kwam weer tot rust, een fase zoals wij die herkennen aan het begin van de briet ha'olam, de schepping.

Toch ging er al snel van alles mis... Noach ontdekte dat hij van de druiven van zijn wijngaard een smakelijk, doch gevaarlijk, gegist sapje kon maken en werd op zijn Hollands gezegd 'ladderzat'.

Deze affaire eindigde niet mooi voor de nakomelingen van zijn zoon Cham. Volgens de overlevering zou Cham zijn ontblote vader hebben bespot en Kenaän, de zoon van Cham 'iets' hebben gedaan met Noach waar de tekst zich niet duidelijk over uitlaat. In ieder geval trad Cham niet correct op en bedekten zijn broers Sem en Japhet eervol hun naakte vader met kleren. Noach vervloekte na zijn roes Kenaän.

Een kwalijke zaak, maar nog kwalijker is dat menig blanke in deze opmerking las dat Chams kinderen terecht slaven zijn. Cham betekent warm en hij zou de aartsvader zijn van de bruingekeurde bevolking.

De parasha beschrijft ook de woordenwisseling die ontstond toen de 'ben adam,' de mens, het idee opvatte om een toren te bouwen die tot in de hemel zou reiken. Adonai gaf de bouwlieden spraakverwarring zodat er geen communicatie meer mogelijk was. Die Ene Taal van vóór de toren van Babel (ons woord babbelen komt daar vandaan) zou het Hebreeuws zijn geweest, de taal van in den beginne, Zijn Taal waarin Hij alles opriep en nog steeds oproept. Want er staat niet alleen dat God *sprak* 'er geschiedde licht' maar in het Hebreeuws lezen we het woord wa'jomer וַיִּאמֶר, dus staat er ook: *Hij spreekt* en *Hij zal spreken* dat er iedere dag weer licht komt. Adonai is een levende, Aanwezig God! Altijd scheppend en altijd erbij, Aanwezig.

Wat is er gebeurd in de tijd tussen Noach en Jesaja... zoals God Noach alleen redde met zijn nabije familie, zo redt Hij een heel volk en zelfs heel de aardbodem (54:6)! Niet meer mensen eruit halen en de aarde verderven, nee, alle mensen meetrekken in Zijn eeuwige reddingsplan en Wie is de Gebieder? Degene uit de stam van David (55:4), de Messias, Die zal komen heersen.

In Mattheus spreekt Hij over wanneer Hij weerkomt en waarschuwt dat de tijden voor Zijn komst precies zo zullen zijn als in de tijd van Noach. We moeten waakzaam zijn en bidden dat we waardig geacht zullen worden om voor Zijn troon te mogen verschijnen. Wij denken dat het een massale aliah zal worden richting Israel, Waar Hij zal komen regeren. 'Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken en alle bomen des velds zullen in de handen klappen.' Hij komt om Zijn kinderen te verzamelen; Zijn Banier is opgesteld met Zijn familiewapen, zodat Zijn familie weet waarheen te gaan: richting Jeruzalem, de stad die in kostbare stenen is ingelegd. Al Jeruzalems kinderen zullen van de Aanwezige onderwezen zijn, zegt Jesaja in 54:13 en daar mogen we op hopen, Jood en niet-Jood, twee kudden onder Eén Meester; de God Die Zichzelf Eén noemt. Kom spoedig, Heer, wij verwachten U met reikhalzend verlangen! Kijk voor meer informatie over deze dingen in onze Alephcursus 'Hebreeuws in Zes Dagen.' www.studiehuisreshiet.nl

