



282^{ste}

Zesde Dag Bericht

13 april in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

Nisan 28 in het jaar 5778 Israëlische jaartelling

Vandaag beginnen we met de Hebreeuwse naam van de man waar het verblijf in Egypte mee begon.

יֹסֵף Josèf, dat schrijft Dasberg. Bij ons in de Bijbel staat **Jozef**.

Jozef, de zoon van Jakob en Rachel. Jozef werd 110 jaar en heeft bij zijn dood zijn nageslacht laten zweren dat zij zijn lichaam zouden meevoeren

naar het Beloofde Land (Exodus 13:19). Met de uittocht die wij in de vorige afleveringen

hebben beschreven is het gebalsemde lichaam van Jozef bij alle

omzwervingen meegenomen totdat zij in Sichar kwamen. Dat is een

kleine kilometer ten noorden van de Jakobsbron. Dit is de streek waar

Jozef opgroeide. Hier kocht Jakob voor 100 Kesita de grond waar de

graftombe van Jozef op staat. Die graftombe werd ook nog enige tijd

door Arabische bewoners als geitenschuur gebruikt. In september

2000 hebben jonge Arabieren geprobeerd om deze voor Joden

belangrijke gedenkplaats te slopen. Die grond kocht Jakob van de

zonen van Chamor. Eén van die zonen was Sichem, die later Dina de

dochter van Jakob en Lea heeft verkracht. Vervolgens deed er in

Duitsland een Joodse sage de ronde, dat een dochter die daaruit geboren is, zou Zulheika,

de vrouw van Potifar geweest zijn. Ook al is het een leuk verhaal, voor een sage durven wij

onze hand niet in het vuur te steken. Vanaf Genesis 37 is van alles te lezen over Jozef.



Eerst wat rechtzetten. In het ZDB 280 van 30 maart schreven we ten onrechte over de Sedermaaltijd: 'Dat daaraan niet deelgenomen mag worden door hen van het mannelijk geslacht die niet besneden zijn'. Zo staat het in Exodus 12:43 t/m 48. En waarom zou je het dan doen als het zo in de Bijbel staat? Maar er staat nog meer in Kolossenzen 2 vers 11 (NBV)

'In Hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus'

Bedankt allen die gereageerd hebben. We hebben weer wat geleerd.

De dingen van de dag. Het kan niemand ontgaan zijn dat het in de Gazastrook behoorlijk rommelt. Er zijn confrontaties tussen jonge Gazanen die 6 weken lang zullen trachten de grens met Israël te passeren en Israëlische militairen die met scherp gericht schieten in de richting van de grens. Hamas betaalt voor elk dodelijk slachtoffer 3.000 dollar aan de familie. We zijn het dan met Joël Voordewind van de Christen-Unie eens, als hij zegt: 'Israël heeft het legitieme recht zijn land te beschermen tegen indringers en terroristen'. De kroonprins van Saoedi-Arabië is ook die mening toegedaan. Toch mogen we niet voorbij gaan aan de omstandigheden waar de burgers van Gaza in verkeren. Hun toekomst is uitzichtloos onder de tirannie van Hamas. Met al het geld en de hulpgoederen uit Israël en veel overige landen in de wereld, kon Gaza een welvarend stukje land zijn. Het is alleen welvarend voor de leiders van Hamas die het geld onderling verdelen. Zoals in www.likoednederland.nl staat vermeld: 'Leiders van Hamas zijn multimiljonair. In Gaza zijn dus **LEIDERS** en **LIJDERS**. Die met een lange IJ, dat moeten we niet onderschatten. Onder de wreedheden van Hamas hebben zij het verschrikkelijk moeilijk. **BIDT U OOK VOOR HEN?**

Nog een paar versregels na Pasen.

‘Ik geloof in een God die de Heilige Geest heeft gegeven.

Hij is een belangrijk onderdeel in ons leven.

Hij leert ons hoe wij door het leven mogen gaan.

Als we het niet weten wijst Hij de juiste weg aan.’

Dat was de laatste van drie verzen, waarvan we de herkomst niet weten.

Vechten om een druppel water. Dat hebben we gelezen in een verslag over de land- en tuinbouw in Israël. Door een goed beregeningssysteem wordt er met zo weinig mogelijk water goede oogsten binnen gehaald in land- en tuinbouw. Als je in deze sector opgegroeid bent, dan is het een genot om de hoge opbrengsten te zien. Ook in de veeteelt. In de droge Negev-woestijn worden dadelpalmen en druiven geplant en groenten verbouwd. Dat is allemaal mogelijk met een uitgekiend druppelsysteem. Toen Joodse agrariërs voor 2007 nog in Gaza actief waren, was dat ook daar het geval. Groente en fruit werd geëxporteerd. Om de huidige bewoners van Gaza tegemoet te komen heeft de Europese Unie en UNICEF in januari 2018 een plan opgezet om ook in Gaza een ontziltingsinstallatie te bouwen welke voorlopig 75.000 inwoners van Gaza kan voorzien van goed en schoon drinkwater. UNICEF is dan de architect en de opdrachtgever en de EU betaalt 10 miljoen euro. Wie kan daar op tegen zijn? En dat is wel zo. De Hamas is daar een fel tegenstander van. Waarschijnlijk omdat zij daarvan geen enkele dollar op kunnen strijken. Bovendien kunnen zij Israël niet de schuld geven als er geen druppel uit de kraan komt in de arme wijken. Het welzijn van de bevolking is voor Hamas niet belangrijk. (Bron: Likoed Nederland)

Meer dan vijf en een half jaar elke week een ZDB. Elke week paraat zijn om het op te nemen voor Israël. Dat Israël wat in de Bijbel een ‘heilig volk’ genoemd wordt, maar niet altijd aangetoond heeft een ‘heilig boontje’ te zijn. Dat Israël wat door vele volken gehaat wordt. Dat Israël daar willen wij en velen met ons, het voor opnemen. In de publieke opinie weegt één slachtoffer in Gaza zwaarder, dan vier Joodse slachtoffers in Yerushalayim. Reken maar dat de antisemitische pers alles uit de kast haalt om met de berichtgeving over Gaza de haat tegen Israël aan te wakkeren. Ook zonder ZDB zult u in staat zijn om onderscheid te maken in wat boze machten ons op de mouw willen spelden over Israël. Gods uitverkoren volk... Tot zover onze dank aan alles en iedereen die mede tot vandaag het ZDB mogelijk maakten.



We hebben tot en met de kop van aflevering 285 al gereed, inclusief een Hebreeuws woord. Die blijft dan voor onbepaalde tijd op de plank liggen met de moppen welke door de lezers ingestuurd zijn. We hebben besloten voorlopig te stoppen met het ZesdeDagBericht. De belangrijkste reden van dit besluit is de gezondheid. We zullen eerst de mening van de medisch specialisten afwachten en zo de Grote HEELMEESTER het wil. Voor wie dat wenst, houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen.

Voorlopig nemen we afscheid in verbondenheid met HEM.
Hij die nooit in de steek zal laten wat Hij eens begon.

