



281^{ste}

Zesde Dag Bericht

6 april in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

Nisan 21 in het jaar 5778 Israëliische jaartelling

In de geschiedenis van de uittocht uit Egypte gaan we nog verder terug om te zien hoe de Eeuwige alles heeft voorbereid. Dan komen we bij

מֹשֶׁה Moshè. In de Bijbel noemen we hem **Mozes**.

We gaan terug tot het bevel van Farao, dat alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes in de Nijl verdrongen moesten worden. De dochter van Farao vond een jongetje in een papyrus mandje langs de oever van de Nijl en ontfermde zich over hem. Aan het hof kreeg hij de naam Moshè. Hij groeide op en zag dat een Egyptische slavendrijver een Joodse slaaf mishandelde. Hij sloeg de Egyptenaar dood en moest vluchten en kwam in Midjan bij Jetro, een Midjanitische priester terecht, alwaar hij de schapen mocht hoeden. Met die schapen kwam Moshè bij de berg Horeb terecht in Midjan, alwaar hij de opdracht van God kreeg. Ondanks de vele wonderen die God verricht heeft kwam het volk met een gehavend vertrouwen bij deze berg Horeb. **Leg je lot in Zijn hand en het komt goed.**

Nog een Moshè die grote dingen deed. Moshè Dayan, geboren op 4 mei 1915 in de eerste kibbutz `Degania Aleph` aan de zuidkant van het Meer van Tiberias. Op 14-jarige leeftijd



sloot hij zich in 1929 aan bij de Hagana, dat was een Joodse ondergrondse beweging die Joodse eigendommen moest beschermen tegen Arabische aanvallen. In die hoedanigheid werd hij door de Britten 2 jaar vastgehouden. Bij het uitroepen van de staat Israël op 14 mei 1948 werd hij benoemd tot veldcommandant van het leger. Toen was hij zijn linkeroog al kwijt in het Britse leger bij gevechten in Libanon. Daar kreeg hij een onderscheiding voor zijn dapperheid. In 1950 was hij verantwoordelijk voor het opblazen van een moskee in Ashkelon. Dat hij een strateeg was, heeft hij bewezen in de Zesdaags Oorlog in 1967. Jammer dat hij toen de zeggenschap over de Tempelberg aan Jordanië gaf.

De groeten uit Israël. Nu we toch in Yerushalayim zijn kunnen we meteen wel even naar de Kotel, of Klaagmuur, of Westelijke Muur, of Western Wall in het Engels, dan weet iedereen wat je bedoelt. Deze Westelijke muur is het laatste overblijfsel van de Tempel en daarom is



dit de meeste heilige plaats in het Jodendom. De spleten in de muur zijn net weer ontdaan van de briefjes in alle talen, aan God in Yerushalayim. Dat schoonmaken gebeurt twee keer per jaar voor de aanvang van het Joods Nieuwjaar, Rosh Hashana, en voor de aanvang van Pesach. Van deze briefjes wordt er niet één gelezen door het legioen schoonmakers. Ze worden

verzameld en daarna begraven op de Olijfberg. Voor de Kotel is de Rabbijn Shmuel Rabinowitz verantwoordelijk voor de orde en de verzorging. Hij ontvangt ook berichten per fax en e-mail, welke hij uitdraait en in de spleten van de Kotel stopt. Bij de Kotel is op maandag en donderdag Bar Mitswa. Dat is voor jongens als zij de volwassenheid bereikt hebben, meestal als zij 13 jaar worden, dan moeten zij foutloos uit de Torah lezen. Daarna trekken familie en vrienden met de jongen onder een baldakijn en met veel feestelijk tamtam door de nabijgelegen straten.



Na Pasen.

*Ik geloof in een God die Zijn Zoon heeft gegeven.
Door Zijn sterven en opstaan mag ik eeuwig leven.
Door Zijn bloed mag ik een kind van de Vader zijn.
Dat maakt mij stil, nederig en klein.*



HE IS NOT HERE FOR HE IS RISEN. Dat staat op de deur van het graf in de graftuin.

Om te gedenken dat 70 jaar geleden een wonder gebeurde. Door Ben Goerion werd de zelfstandige staat Israël uitgeroepen. Daarom wordt er dit jaar op 10 plaatsen in Nederland een Mazaltovconcert gegeven. We zullen het u ruim van te voren laten weten waar en wanneer. Om te beginnen in Katwijk op 8 mei in de Nieuwe Kerk en het Anker. Op maandag 14 mei in Eindhoven in de Emmaüskerk. Op 17 mei in Emmen in De Goede Herderkerk. Behalve in Apeldoorn, hopen we overal aanwezig te zijn met een promotietafel van ALEH. De organisatie, Christenen voor Israël wensen we een goede start in de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee.



Zeven gulden voor een Jood. Over 4 weken dan mogen we in vrijheid de doden gedenken die het leven lieten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zeven gulden, dat kreeg iemand in de oorlog van de bezetter als hij of zij de verblijfplaats van een Joodse onderduiker prijs gaf. Meestal was dat een NSB-er, die soms ook wel het huis kreeg toegewezen, compleet met de huisraad waar de Joodse familie in had gewoond. Van een Holocaustoverlevende hoorden we dat zij na de oorlog in Amsterdam aanbelden bij hun huis. Een vrouw deed open en kon de eigendoms papieren tonen, dat zij de eigenaars waren. Haar man zat als voormalig NSB-er vast. De Joodse familie was blij dat zij de oorlog overleefd hadden en eisten het huis niet op, omdat de plannen om naar Israël te verhuizen al klaar waren. `Maar mogen we wel even onder het vloerkleed kijken?`. Zij rolden het vloerkleed op. Daar was een luikje in de vloer waaronder al het tafelzilver van de familie was verstopt. Dat tafelzilver wordt bij bijzondere familiegebeurtenissen nog altijd van gegeten in Israël. Met schaamte vertelde de vrouw, dat haar man in het laatst van de oorlog deze Joodse familie verraden had.

De schande van vandaag. De Nederlandse fiscus wil belasting heffen op een vergoeding uit Duitsland aan 150 Holocaustoverlevenden van € 140 per maand. De Duitsers doen dat niet, dat laat hun geweten niet toe. Tekent u de petitie ook bij christenenvoorisrael.nl?

Grootheidswaanzin. De Turkse president Erdogan heeft alle Moslims opgeroepen om Israël aan alle kanten aan te vallen. We kunnen ons afvragen welk doel hij voor ogen heeft. Droomt hij van een groot Turks rijk wat zich uitstrekt van de Bosporus tot aan de Rode Zee? Dan kan hij beter advies inwinnen bij de bakker en de schenker. **Die droomden ook.**



Om te onthouden. De Heere heeft beloofd dat Yerushalayim voor altijd door Joden bestuurd zou worden (2 Samuël 7:16).

De Joden beschouwden Yerushalayim als de stad Gods `die God tot in eeuwigheid zou bevestigen'. Psalm 48:9

De Joden weten dat de Heere Zijn stad liefheeft. Psalm 87:2.

Opgaan naar de tempel van Yerushalayim was voor hen het mooiste wat er bestond.

Psalm 122:1

Uit diezelfde psalm sluiten we af met vers 6.

`Bidt Jeruzalem vrede toe, mogen wie u liefhebben rust genieten`.