



279<sup>ste</sup>

## Zesde Dag Bericht

23 maart in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

Nisan 7 in het jaar 5778 Israëlische jaartelling

Vandaag in het Hebreeuws, de grootste dwarsligger in de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. God verhardde zijn hart tegen het Joodse volk. Dat leidde voor het leger van Egypte naar een grote nederlaag.

**פ ר ע ה** Wij noemen hem **Farao**. Vertaling van Dasberg: **Far`o**.

Tijdens de uittocht regeerde Farao **Raämses II** als koning over Egypte. Mozes (Moshè) kreeg bij de berg Horeb in Midjan van God de opdracht om naar de Farao te gaan met de boodschap van God, dat Farao het volk Israël moest laten gaan, opdat zij hun God konden dienen in het aan hen beloofde land. Mozes sribbelde tegen, hij zag liever dat God een ander sturen zou, die geen spraakgebrek had. Mozes kreeg veel wonderen tot zijn beschikking om de Farao te overtuigen. Samen met zijn broer Aäron stond Mozes voor de Farao. Hoe dat verder verliep staat allemaal in Exodus 5. De Farao gaf opdracht aan de slavendrijvers om strenger op te treden en zo kwam Gods volk steeds meer in verdrukking. Er waren 10 verschrikkelijke plagen voor nodig, voordat Farao overstag ging en het volk wel wilde laten gaan naar het aan hen beloofde land. Het Joodse volk in het land Gosen werd niet getroffen door al deze plagen. De hovelingen drongen er bij Farao op aan om het volk te laten gaan, omdat Egypte zo te gronde gericht werd. Die eens zo trotse Farao vroeg aan Mozes en Aäron voor hem tot de God van Israël te bidden.



**Een mooie hobby.** Het wordt wel eens gezien als een hartstochtelijke hobby, zoals wintersport in Oostenrijk, of bergbeklimmen in Nepal. Als iemand zo de verbondenheid ziet met Gods Oogappel. Dan kunnen we stellen, dat veel, heel veel mensen er een mooie hobby op na houden, welke veel tijd in beslag neemt. Sorry, sorry, Israël is geen hobby!



Wij komen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog, dat Joden en de mensen die hen verborgen hielden werden opgepakt. Na de oorlog hoorden we van de verschikkingen en op welke wijze deze mensen vermoord werden. Op enkelen na, stond iedereen machteloos tijdens de oorlog. Vanaf de tijd dat het Volk in Egypte verbleef zijn ze altijd verdrukt en verjaagd door Inquisitie, pogroms, moordpartijen door Kruisvaarders die zich ook Christenen noemden. Is het dan zo raar als een heleboel mensen op nadrukkelijke wijze gehoor geven aan Genesis 12 vers 3. Veel Israëli's leven in de veronderstelling dat zij door iedereen over de gehele aarde worden gehaat. Als Joden dan ontdekken dat er ook veel mensen zijn die van hen houden, en niet meteen aandringen om Jezus aan te nemen - want daar hebben zij hele slechte ervaringen mee - dan valt veel terughoudendheid weg.

**Dagdromen.** Het voormalige Perzië, wat nu Iran heet, is vast van plan om Israël met alle Joden te vernietigen. Het raketprogramma is al verdrievoudigd. En Israël houdt er rekening mee dat zij straks oorlog moeten voeren op meerdere fronten tegelijk. Het is zo'n 2.500 jaar geleden dat de koning van het grote Perzische rijk, Ahasveros, ook alle Joden wilde doden. De Joodse koningin Esther en minnares van de koning mocht een maaltijd aanrichten voor het hof wat een ommekeer bracht in die plannen. Er is nu geen Esther, maar er zijn wel veel pro-Israël Christenen in Iran die nu nog onderdrukt worden. Wie weet? Alleen God weet het!

Onderweg naar Goede Vrijdag.

Vervolg op het gedicht van verleden week.

Als je in je eigen leven  
ook zo'n nacht van lijden kent,  
door het lot murw geslagen  
en totaal ontredderd bent,  
denk dan hoe je HEER en HEILAND  
al die smarten dragen kon,  
maar zie ook de blijde morgen,  
waarop Hij de dood overwon!

\*\*\*\*\*

**De groeten uit Israël.** Bij onze rondreis waren we de vorige keer in Nazareth beland. Nu gaan we een heel eind naar het zuiden, naar de oostkant van Yerushalayim alwaar de Olijfberg ligt en de Hof van Getsemané. De Hof is naast het Kidrondal op de voorgrond waar ook de Stefanuskerk staat links, gedenkpunt dat Stefanus hier gestenigd is. Verderop staat de Kerk van alle Natiën. Dat is ook een Katholieke kerk waar van de vroege ochtend tot de avond de mis wordt opgedragen. Het belangrijkste is links daarvan de Hof van Getsemané waar de Messias in doodsangst bloed zweette. Hij ging hier ook de Olijfberg op om te bidden.



**Proeven aan Yerushalayim.** Zo willen we het noemen als we bijna wekelijks van verschillende vrienden nieuwsbrieven krijgen uit Israël. Waarvoor onze dank.



Daarin hebben we de afgelopen week gelezen dat er in Yerushalayim weer de jaarlijkse marathon gehouden is. Dat is 10 km flink door stiefelen. Van ALEH is er dan ook altijd een hele delegatie vrijwilligers die de grootste lol beleven, als zij met rolstoelen en bedden door de stad sjezen.

Daarvoor is een apart parcours van 800 meter met veel toeschouwers langs de wegkant.

**Wat was er nog meer?** O ja, afgelopen zondag 18 maart is er in de stad een rijtuig van de Lightrail ontspoord. Een auto reed door het rode verkeerslicht. `t Viel gelukkig mee.

**Dan was er nog,** dat Israël het hoogste geboortecijfer heeft van alle ontwikkelde landen. Daar leggen we de Bijbel naast waarin God aan Isaäk een belofte doet in Genesis 26 vers 4 (NBG).

**‘En Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen  
als de sterren aan de hemel  
en Ik zal uw nageslacht al die landen geven  
en met uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden.’**



Wat een mooie belofte die aan ons allemaal ten deel zal vallen.

**‘Dank U wel o God voor Uw alles overtreffende genade’.**