



278<sup>ste</sup>

## Zesde Dag Bericht

16 maart in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

Adar 29 in het jaar 5778 Israëlische jaartelling

Het Hebreeuwse woord met betrekking tot de uittocht is vandaag:

**מִצְרַיִם = Miëtsrajiem, of gewoon Egypte.**

We waren verleden week al in Midjan, nu gaan we terug naar Egypte voordat zij de Rode Zee, of Yam Soef

doorgetrokken zijn. Zo staat er in Exodus 13 vers 20: `Nadat zij Sukkot hadden verlaten, sloegen zij hun kamp op in Etam, dat is het huidige Eilat. Zij waren dus al dicht bij Midjan en God leidde de engel die steeds voor hen uitging, nu achter hen, gaande naar Pi-Hachirof (Exodus 14). Die plaats heet nu Nuweiba aan de Egyptische kant van de Rode Zee. Daar ligt



die onderwater-land-brug. Zo dacht de Farao dat zij verdwaald waren en nu nergens meer heen konden in de Sinaï. God maakte de Egyptenaren die hen achtervolgden onverzettelijk. Dan spreekt God in vers 18 (Exodus 14) de volgende woorden: **‘De Egyptenaren zullen beseffen dat Ik de Heer ben, als Ik in mijn majesteit de farao, met al zijn wagens en ruiters ten val heb**

**gebracht.**’ Toen hield Mozes zijn arm boven de zee en de Heere liet de zee terugwijken. Voor de legers van Farao moest het toch goed te doen zijn om die menigte met hun veestapel in te halen en aan te vallen voordat zij door de zee trokken. Dat ging niet, omdat God een engel en een dichte wolk achter Zijn volk aan liet gaan. In ZDB 276 toonden we de restanten van de Egyptische strijdswagens welke duikers op deze dam gevonden hebben.

**Een trouwjurk voor het Joodse Volk.** Het kan gebeuren dat je zoiets niet goed kan opbergen en zomaar meegeven met één of andere kledingactie, dat wilde zij niet.

Voor een goede bestemming is dit bijzondere kledingstuk bij **Nachamu Nachamu Ami** in Renswoude terecht gekomen. Weet u wat die naam betekent? Dat zijn de eerste woorden uit Jesaja 40 vers 1:

**Troost, troost Mijn volk.** Bij die stichting in Renswoude worden op

grote schaal goederen ingenomen, gesorteerd en verpakt. Om de haverklap wordt een stel vrijwilligers opgeroepen om een grote

zeecontainer vol te stouwen voor verzending naar Israël waar deze goederen in dankbaarheid worden ontvangen en waar behoefte is aan kleding, bedden, beddengoed en meubilair. Speciaal voor de Stichting ALEH worden truien en broeken uitgezocht voor de mensen met een beperking. Om de kosten van verzenden te dekken, worden enkele



artikelen die niet voor verzending in aanmerking komen in de

Habbekratswinkels verkocht. Kijkt u op de site: <https://nachamu.org>, of bel naar 0318-486808, of mail naar: [info@nachamu.org](mailto:info@nachamu.org)

Regelmatig rijden er kleine vrachtwagens door heel Nederland om bij contactadressen spullen op te halen. Grote stukken worden na afspraak bij u thuis opgehaald. Voor

het sorteren en het verpakken van de goederen worden nog vrijwilligers

gevraagd om Jochanan Jobse te helpen bij het verwerken van de goederen.



## Naar Goede Vrijdag

(In de volgende twee afleveringen zien we het vervolg van dit gedicht. Een gedicht waarvan wij niet weten wie de schrijver of schrijfster is)

**Zoveel uren van verschrikking  
en van grenzeloze pijn,  
zoveel onverdiende slagen,  
als er nergens redders zijn,  
zoveel zwaar te dragen lasten  
bij een onvoorstelbaar leed,  
zoveel kwelling, hoon verneed`ring,  
dat `Goede Vrijdag` heet.**

\*\*\*\*\*

**Om de koude rillingen van te krijgen.** Onlangs hebben 3.000 jonge Moslims en Joodse leeftijdgenoten in Haifa samen in een grote bedrijfshal het lied `One day` van de Joodse zanger Matisyahu in drie talen gezongen. Wat zongen zij?

*All my life I've been waiting for  
I've been praying for  
For the people to say  
That we don't wanna fight no more  
They'll be no more wars  
And our children will play*



De vertaling zegt ons, dat zij allen verlangen naar de dag dat het eens vrede zal zijn.

We hadden allemaal wel mee willen zingen als het daarover gaat. Het doel is om mensen uit verschillende achtergronden in de Israëliëse samenleving bij elkaar te brengen met zang en muziek.

**In Tel Aviv nog veel meer muziek.** De 68 jarige André Rieu gaat naar Tel Aviv met het 60-koppige Johann Strauss Orkest om ingaande op 3 april wel 4 keer op te treden in de Menora Mivtachim Arena. Verschillende Palestijnse organisaties hebben met veel tamtam protest aangetekend en eisen van André Rieu dat hij deze tournee afzegt. Met name de BDS maakt zich hiervoor sterk. Maar de familie Rieu zegt dat zij geen politiek willen bedrijven en alleen goeie muziek brengen. Zo is vanaf 3 april iedereen welkom in de Arena om met elkaar gebroederlijk uit hun dak te gaan bij de Weense muziek. Het belooft weer een prachtige show te worden. Wie kan daar nu wat op tegen hebben?



**Op z`n Paasbest.** Dat wil dan zeggen, dat alles naar Joods gebruik perfect in orde is. Het hele huis blinkend schoon. Kleding om door een ringetje te halen. Pesach en Pasen wordt dit jaar gelijktijdig gevierd door Joden en Jodengenoten. Er is wel verschil, maar voor beiden is het een feest van verlossing, of bevrijding. Joden eten dan 8 dagen lang ongezuurd brood, matzes. Die zijn niet onsmakelijk. Vooral met Hollandse kaas en of zoet beleg is het geen straf. We zien het nut niet van het verven en verstoppen van Paaseieren tijdens de Paasdagen. Toch nemen eieren tijdens de viering van zowel Pesach in de Sedermaaltijd, als tijdens Pasen een belangrijke plaats in. Het kan een teken van rouw zijn, maar ook een teken van nieuw leven. Iedereen mag zelf invullen hoe zich verbonden te voelen met Die God van Liefde en Genade.



Dat is het wat wij elkaar toewensen onderweg naar Pasen en Pesach.