



275^{ste}

Zesde Dag Bericht

23 Februari in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

Adar 8 in het jaar 5778 Israëliische jaartelling

Het Hebreeuwse woord met betrekking tot de uittocht uit Egypte is

מִדְיָן **Midjan** of **Midian**. De schoonvader van Mozes was Jetro, een priester uit de Midianieten. Dat was geen groot volk, maar doordat zij zo strijdlustig waren, beheersten zij wel een groot gebied van wat nu een

deel van Jordanië en Saoedi Arabië is. Gideon met zijn Bende (300 man sterk) hebben de laatste Midianieten uitgeroeid op Midjansdag. (Richteren 6) Bewaard u deze kaart in uw gedachte voor de volgende afleveringen, want hier staat de vermoedelijke route op van de uittocht uit Egypte. De Rode Zee aan beide kanten van de Sinai, daarvan is de meest rechtse in de Bijbel de Schelfzee. Op deze kaart is niet te zien waar de doortocht door de Schelfzee naar Midian plaats vond. Vanaf de zee ligt de berg Horeb hemelsbreed ruim 50 km. naar het oosten in Midian. Dat is hemelsbreed gelijk aan de afstand tussen de Velsertunnel en Amersfoort, maar dan te voet in een rotsachtig gebied. In de drie volgende afleveringen zien we de overtocht uit Egypte naar de Berg Horen in Midjan. Het is onlogisch, dat we elke aflevering terug gaan in de tijd, maar dat is om te zien wat er allemaal aan de Exodus vooraf moest gaan. Als we er de tijd voor krijgen, dan hopen we dat te behandelen, totdat Jozef verkocht werd aan Egypte.



De groeten uit Israël. In deze rubriek komen we net terug van een toer over de Golan in het noorden van Israël, waar het 13 dagen geleden op 10 februari tot een treffen kwam met Syrische en Iraanse troepen. Op onze mobiele telefoon hebben we een RED ALERT app,



die wel 26 keer begon te loeien in amper 5 uur tijd.

Telkens als in Israël een sirene afgaat horen wij dat ook. Dat incident kostte Israël een F16 straaljager, maar heeft gelijk de kwaadwilligen een flinke mep terug verkocht. De commandocentra van Iran en Syrië bij Damascus zijn met de grond gelijk gemaakt. Daar zouden we ons over

kunnen verheugen, jammer dat daar dan toch weer mensenlevens zijn te betreuren. Het leven van een mens telt daar niet. Gelukkig mochten de twee vliegers van de Israëliische F 16 in het Beloofde Land van Samaria met de parachute naar beneden komen.

Gezellige Israëldag in Harderwijk. Daar kunnen mensen elkaar ontmoeten die van Israël houden. Dat is in 'Vrijzinnig Centrum DE ZIN' aan de Stationslaan 32, 3841DA in Harderwijk, op 3 maart van 14 tot 19 uur. Daar is gelegenheid voor een drankje en een hapje. Tafels vol met allerlei Israël producten. Tafels van Mozes Dol. En natuurlijk tafels van ALEH uit Israël, bemand en bevrouwd door vrijwilligers van ALEH, Francien en Gerrit Karssen uit Nunspeet. Mocht u nog niet weten wat ALEH is en betekent. Kom dan 3 maart naar De Zin en Francien zal het duidelijk aan u uitleggen. De gehele coördinatie van dit evenement ligt in handen van Brenda Aartsen. Voor wie mee wil denken: mb.aartsen@caiway.nl

Geen mop maar een limerick uit `Protest van Tuil Spiegel`.

Truus verfde het hok van de kippen,
wat overdreven naar onze begrippen.
Gebruikte veelkleurige verf.
Alles tegen het bederf.
Zo verfde zij ook haar lippen.



Meer kleur bekennen. In de media konden we lezen dat er in Kaapstad een watercrisis is.



Als het kan, is Israël altijd wel bereid om hulp te verlenen. Doch de Jodenhaat onder invoering van de BDS zit daar zo diep, zodat zij liever dorsten naar water en overal tappunten hebben waar de bewoners water kunnen halen, want uit de kraan komt het voorlopig niet meer. Harry Emerson Fosdick heeft het goed gezegd met zijn beroemde woorden:

`Mensen haten is, alsof iemand zijn eigen huis afbrandt om van een rat af te komen`.

In ZDB 274 schreven we over een seminar van Ds. Kees van Velzen, dat was een aanloopje om de welsprekende woorden van Ruth onder de aandacht van de lezer te brengen:

` **Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God**`. Optredens, lezingen, seminars zouden we graag allemaal vermelden. Gelukkig gebeurt er zoveel, maar dat kunnen wij niet allemaal uit de doeken doen. Voor één keer gaan we een uitzondering maken.

In de Levende Evangelie Gemeente (LEG) bij Aalsmeerderbrug, is op 10 maart om 19.30 een optreden van de Amerikaanse aanbiddingleider en zanger, Paul Wilber. Het staat in het teken van 70 jaar bestaan Israël. Kaarten zijn € 25. De LEG heeft goede banden met Israël.

Snijden in eigen vlees. Dat is het als mensen die denken dat ze partij kiezen voor de Palestijnen in Israël, producten uit Israël gaan boycotten. Kortweg BDS. Het is juist de Arabische bevolking van Israël wiens inkomen daar als eerste onder leidt. Een bekend Nederlands gezegde is: `Als het druppelt op de baas, dan regent het op zijn arbeider`. Zo is het ook met de Arabische werknemers in Israël. Zij zijn de eerste die onder een boycot lijden.

Poeriemfeest of Lotenfeest. Dat is op Adar 15, of dit jaar op 1 maart a.s. Dus volgende week vrijdag. Elk jaar op Adar 15 wordt in de synagoge het gehele boek Esther gelezen. Dat feest wordt gevierd om wat er in het boek Esther beschreven staat en speelt zich af aan het Perzische hof ten tijde van de ballingschap. Het volk Israël dreigt daar uitgeroeid te worden en daarin speelt Haman, die een hoge positie aan het hof beklede, de hoofdrol. De mooie Jodin Esther wordt door haar oom Mordechai met het hof van koning Ahasveros in contact gebracht, alwaar koningin Vasthi verbannen was. Esther werd koningin en kon zo de boze plannen van Haman tegenhouden. Haman had een paal neer laten zetten om Mordechai aan te hangen. Daar kwam hij zelf aan te hangen. De rouw waarin het volk in ballingschap verkeerde, sloeg om in feestvreugde. En daarom is Poeriemfeest een feest met leuke verkleedpartijen voor kinderen, lekker eten en cadeautjes. Een foto van een mozaïek met de afbeelding van koningin Esther.



GOD ziet om naar Zijn volk. Ook in het land Medië en Perzië, bij Ahasveros, Esther en Mordechai. Al eerder bij de uittocht uit Egypte en 70 jaar geleden in 1948, bij het uitroepen van de nieuwe staat Israël. De Zesdaagse oorlog. Het staat al lang in Ezechiël 34 vers 11:

`Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen`.

In vertrouwen dat HIJ naar ons omziet, hopen wij u hier volgende week weer te ontmoeten.