



272^{ste}

Zesde Dag Bericht

Sjewat 17 in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

2 februari in het jaar 5778 Israëlische jaartelling

Nu gaan we een zogenaamd heet hangijzer noemen in het Hebreeuws. Als iemand dit tegen u zegt, draait u zich dan om. **ה ש ט ה י ם** **Hasjtagiem**, of wel, **De Bezette Gebieden**.

Zo wil men Judea en Samaria noemen. Maar het zijn juist de **Bevrijde Gebieden**. Bezette Gebieden, dat is een leugen. Deze zijn bevrijd in 1967 uit de heerschappij van Jordanië. De toenmalige Koning Hoesein van Jordanië wilde ten noorden van Ramallah al een paleis laten bouwen. Dat is door de Zesdaagse Oorlog nooit afgebouwd en het staat er nog net zo.

De groeten uit Israël. Vanuit Tabgha gaan we nu naar het noorden, naar Safed. Wat in het Hebreeuws Ts`fat genoemd wordt. Hoewel deze plaats al in Bijbelse tijden bestond, konden we geen benaming in de Bijbel vinden. Het ligt hemelsbreed 11 km vanaf het meer in noordwestelijke richting naar Libanon, maar het is wel 30 km rijden. Wie dit bezoekt moet rekening houden met zomaar een paar graden lagere temperatuur, omdat het 1.100 meter hoger ligt dan Tabgha. Het ligt op een berg met van beide kanten een steile opgang. Van oudsher is dit een Joods bolwerk in de oorlog tegen de Romeinen. Kruisvaarders hebben hier ook flink huisgehouden. Joden hielden zich schuil in de beboste bergwanden rondom. Er is in het oude centrum nog een zeer oude synagoge te bezichtigen. In het straatbeeld zien we veel Orthodoxe Joden. Er zijn in totaal 60 hotels in deze plaats met 35.000 inwoners.



De oude synagoge in Safed

Er is ook een flink ziekenhuis, het Rikva Ziv Medisch Centrum, waar de laatste jaren veel zwaar verminkte oorlogsslachtoffers uit Syrië in het geheim opgelapt worden. Vanuit Safed heeft men bij helder weer een mooi uitzicht naar de besneeuwde bergtoppen van de Hermon en naar omlaag het Meer van Tiberias.

Holocaustherdenking dat was zondag 28 januari. Op diverse plaatsen in Nederland kwamen duizenden mensen bijeen, zoals in Amsterdam.



Vooraf was er een stille tocht die eindigde bij het Auschwitz Monument in het Wertheimpark. Verschillende sprekers deden daar het woord. Daaropvolgend was er de kranslegging.



Jodenvernietiging. Dat is nog erger dan vervolging. Daar mogen we niet alleen op de vierde zondag in januari aan denken. Betrokken families worden daar het hele jaar mee geconfronteerd als ze door één van de grote steden lopen. Met een Holocaustherdenking hopen we dat iedereen zich ervan bewust wordt wat vervolging betekent. Het tegendeel is waar. Jodenhaat neemt zelfs toe. Moslims kunnen zich overal gesluierd vrij bewegen, maar als een Jood een keppeltje draagt, dan moet hij vrezen voor een aanval met een mes in de rug.

Een luchtfoto van een heel klein deel van Yerushalayim. Boven zien we de



Tempelberg, met daarop niet de Tempel maar de Rotskoepel en de Al Aksa moskee, waar voorheen de eerste en tweede Tempel stonden. Rechts zien we het Kidrondal, waar David doorheen vluchtte voor zijn zoon Absalom naar de Olijfberg, welke geheel rechts ligt. In dat dal staat nog de graftombe van Absalom. Links naast de Tempelberg zien we een plein met daarnaast de Klaagmuur of Kotèl. Midden van de foto is de Stad van David. Bij het restaureren van de oude stad vond de Turk, Sultan de Suleiman het niet nodig om de muur om de stad van

David in stand te houden. Hier had David zijn paleis tegen de huidige stadsmuur. Daar staat nu nog de graftombe van David en de zaal van het laatste avondmaal.

Loverboy, dat verstaan wij als een jongen die probeert met mooie voorwendsels meestal jonge mensen op het verkeerde pad te brengen en naar de afgrond te helpen. Dat willen we niet, dat onze kinderen, familie, of vrienden daarin verstrikt raken. En toch hebben we allemaal met een soort van loverboy te maken die ons tot het verkeerde probeert te verleiden. Dat overkomt een vooraanstaande geestelijke- en regeringsleiders met macht, die de seksverleiding niet kunnen weerstaan en in moeilijkheden komen. Regeringsleiders kunnen in de verleiding gebracht worden goederen aan te nemen in ruil voor iets waardoor hun positie wankelt. Dat overkomt ook de Israëlische premier Netanyahu en zijn vrouw Sarah. Op een slinkse wijze worden bij hen goederen, sieraden en andere luxe artikelen gratis thuis bezorgd. Zulke vooraanstaande mensen rekenen er al een beetje op dat zij veel gratis krijgen. En nu is het zover dat de oppositie en veel betogers in Tel Aviv deze voor Israël sterke persoonlijkheid achter de tralies willen hebben. Wie kan daar baat bij hebben? Herkent u deze loverboy die tekeer gaat als een briesende leeuw.

Bidt voor de mensen die in verzoeking komen, want het kan niet Gods plan zijn. Dat kunnen we lezen in Jeremia 29 vers 11.

‘Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heere. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.’

In verbondenheid met HEM hopen wij elkaar volgende week weer te ontmoeten.