



271^{ste}

Zesde Dag Bericht

26 januari in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

Sjewat 10 in het jaar 5778 Israëliische jaartelling

Nu eens wat anders in het Hebreeuws, een belangrijke persoonlijkheid uit de geschiedenis van Israël.

דָּוִד בֶּן גּוּרִיּוֹן **David Ben-Gurion 1886 – 1973**

David Ben Gurion is als David Gryn in Plonsk in Polen geboren. Hij verhuisde in 1906 naar het toenmalige Palestina en was de architect van de nieuwe Joodse staat die hij in Tel Aviv uitriep op 14 mei 1948. Deze man wiens passie het Zionisme was, durfde het aan om tegen de wil van de omliggende landen en de Arabische bevolking van Palestina / Israël de nieuwe staat met Gods hulp te verdedigen. Eén van zijn uitspraken: **`In Israël is het realistisch om in wonderen te geloven`.**



I.v.m. het 70-jarig bestaan van de staat Israël hopen wij nog meer hierop terug te komen, o.a. met behulp van een boekje van Petra van der Zande en met haar toestemming. Titel : `Israëliische feesten, gedenkdagen en evenementen`. ISBN 978-965-7542-41-5

De groeten uit Israël. In deze rubriek vervolgen we onze reis naar Tabgha, de plaats van de eerste wonderbaarlijke spijziging(Matt.14). Tabgha ligt aan de noordwestkust van het meer. In 350 n. Chr. werd hier de eerste kerk gebouwd, waarvan in 1932 de oorspronkelijke vloer werd blootgelegd. Schitterende mozaïeken kwamen tevoorschijn. De meest bekende mozaïek, van de mand met broden en twee vissen. Opmerkelijk is dat de mand maar vier broden bevat, in plaats van vijf. Misschien heeft de steenhouwer bedoeld, dat Jezus het vijfde



brood is. Zoals staat in Johannes 6 vers 48: **`Ik ben het Brood des levens`.**Boven deze vloer is nu de Kerk van de Broodvermenigvuldiging gebouwd.

Mensen die Israël een warm hart toedragen. Dan halen we nu een heel leger voor het voetlicht. Mensen die, als er ergens een Israël-evenement is, aanwezig zijn met de boekentafel, zoals deze Jaap van der Vliet die `s avonds helemaal uit Rhenen bij Wageningen naar Nieuw-Vennep komt met een vracht boeken in zijn auto. Dat is volgens de ANWB twee keer 98,2 km. Hij verkocht jl. woensdagavond misschien voor € 50. Dat is slecht ondernemerschap. Auto en benzine kosten veel meer. Had Jaap niet beter thuis kunnen blijven en gewoon € 50 overmaken naar Christen voor Israël. Nee beslist niet. De winst komt uit een andere hoek. Hij kan dit doen uit liefde voor Israël, dat is de winst met een grote **W**.



De mop komt uit Kudelstaart.

Jeroen had de fietsbanden van de meester leeg laten lopen.

Daarvoor kreeg hij straf en een flinke uitbrander.

Jeroen zei: 'Meester, ik kan u hier achter in de klas niet goed verstaan'.

'Oké Jeroen, we ruilen van plaats en jij zegt wat als jij voor de klas staat.

Toen zei Jeroen luid en duidelijk:

'Meester, u heeft gisteren gezoend met de juffrouw van groep 3'.

'Je hebt gelijk Jeroen, dat is hier niet te verstaan'.



Egypte en Israël. *Twee landen die altijd al veel met elkaar van doen hadden.*

Abraham en Sara vestigden zich bij Kades en Sur. Isaäk huwde Rebekka en ging bij de put Lachai-Roi wonen. Dat lag nog dichterbij de Middellandse Zee in Egypte.

Jozef werd verkocht en kwam bij Potifar terecht in Egypte.

De nakomelingen van het huis van Jakob zijn in Egypte lange tijd onderdrukt geweest. Toen het volk daar vermeerderd was tot zeshonderdduizend man was er de



uittocht, de Exodus naar het beloofde land Kanaän.

En dan na de Zesdaagse oorlog, waarin alle Arabische landen de strijd aan gaan met Israël, is Egypte weer het eerste land dat vrede sluit met Israël en kwam president Nasser naar de Knesset. Nasser zag wel in dat strijden tegen Israël, dat betekent strijd tegen de God van Israël. Lange tijd gaat het onder Sadat en Moebarak redelijk goed in Egypte. Echter, de invloeden van de Arabische Lente, Moslim-Broederschap en het geweld van I.S. heeft Egypte weer aan lager wal gebracht. De ambassadeur van Egypte in Israël heeft verleden jaar een bezoek gebracht aan de Israëlische president en duidelijk laten blijken dat onenigheid met Israël niet in het nationaal belang is van Egypte. Als alle Eurolanden dat nu ook maar eens in zouden zien.

Opdat we niet vergeten. *Onder dit motto proberen veel betrokkenen herinneringen aan de Jodenvervolgung levend te houden. Dat is harde noodzaak als we de ontwikkelingen in de Nederlandse grote steden zien. We willen het niet en toch gebeurt het dat Joden hun kenmerken moeten verbergen. In de Franse steden is dat nog veel erger. Een Joods echtpaar sliep met een honkbalknuppel onder het bed en moest na 40 jaar een voorstad van Parijs verlaten naar een dorp waar steeds meer Joden gaan wonen. Veel staatshoofden raken over Israël in verwarring en slaken harde kreten naar elkaar. En Israël gaat rustig door met de ontwikkeling van het land. Denk dan niet dat het daar allemaal vanzelf gaat, ook daar is de verdeeldheid groot.*

Letten op de tekenen der tijden. *'Volk zal opstaan tegen volk. Koninkrijk tegen koninkrijk. Oorlogen en geruchten van oorlogen. U zal overgeleverd worden aan verdrukking en zij zullen u doden. Velen zullen ten val komen. Hongersnoden en aardbevingen. U zal over de hele wereld gehaat worden om de naam van God.'* We zitten er middenin en herkennen deze woorden uit Matteüs 24.

'God is getrouw, Zijn plannen falen niet.' Gezang 304 vers 1 uit Liedboek voor de kerken.

Met Hem verbonden hopen wij elkaar volgende week weer te ontmoeten.