



270^{ste}

Zesde Dag Bericht

19 januari in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

Sjewat 3 in het jaar 5778 Israëlische jaartelling

Voor het gemak hebben we een aardrijkskundige naam in Israël in het Hebreeuws, een meer waar Kapernaum een kustplaats is.

הַכִּינֶרֶת Ha Kienêret, met de klemtoon op `ner`. Zo noemt men daar het `Meer van Tiberias`, of het `Meer van Galilea`.

Afhankelijk van de neerslag ligt het meer 212 meter lager dan de zeespiegel en is ongeveer 46 meter diep. De Petrusvis was de belangrijkste vissoort waar weinig vis aan zit en heel veel dikke graten. Nu loopt men net zoveel kans een Meerval te vangen die jaagt op de jonge Petrusvissen. Langs het meer zijn verschillende restaurants waar deze Petrusvis geserveerd wordt. Die zijn meestal gekweekt in de viskwekerijen langs de Jordaanvallei ten zuiden van het meer. Over het Meer en de vissen en de leerlingen van Jezus die vissers van mensen werden, lezen we in de Evangeliën.



De groeten uit Israël. In deze rubriek gaan we op reis, nemen we u mee, vanaf een hoog punt op de Golan naar de kustplaatsen ten noorden van het meer van Galilea. Vandaag zijn we bij de Berg van de Zaligsprekingen beland. Wij waren daar in 1993 voor het eerst met een groepsreis uit de Witte Kerk van Nieuw-Vennep, dus bijna 25



jaar geleden. Truus, een reisgenote uit de groep, heeft daar de Bergrede gelezen op die berg in het open veld. Dat was heel indrukwekkend met uitzicht over het meer. Mocht iemand die plaats willen bezoeken: het is aan de westkant van dat Rooms Katholieke klooster en daar beneden op dat grasland, daar staan nu vruchtbomen.

Drievoudig genoeg. Dat heb je als je naar Israël gaat. Eerst maakt men de plannen. Het is dan zeer belangrijk een voorstudie te maken van wat we gaan bezoeken. Dan de reis, de beleving en de ontmoeting met het Bijbelse Land. En nog vele jaren later komen de herinneringen boven, ook tijdens Bijbellesing. Toen we dan 25 jaar later op zoek waren naar deze foto hierboven, wisten de reisgenoten nog van dit moment: Truus met de bloemetjeshoed op de Berg van de Zaligspreking. Dat is toch goud waard. Het is te vergelijken met de ontvangst van een hoge rente op de reissom van toen. We vlogen met een grote Jumbo van EL AL en we moesten 4 uur voor vertrek op Schiphol aanwezig zijn. De touroperator was ISROPA uit Zaandam. Die eerste reis, we hadden de grond van heel Ben Gurion Airport wel willen zoenen.

De mop is ingestuurd door een lezer uit Steenwijk.

Sjakie wil Mientje versieren, maar dat lukt niet. Zijn vriend geeft hem de raad net zo te doen als die vogeltjes daar op de dakgoot. Een beetje om haar heen fladderen en haar het hof maken. De week daarna vroeg zijn vriend naar het resultaat. En Sjakie zei: 'Het lukte weer niet, Mientje is van de dakgoot gevallen.'



Mensen die Israël een warm hart toedragen. Wie boven op die vuurtoren gaat



staan en heel hard roept 'Israël', die brengt bijna alle mensen hier op deze Bult in beweging. De Bult, zo noemen de bewoners hier hun woonplaats. U zag het al, we zijn op Urk. Jaap Bakker schreef een

boekje: 'Ik hou van Urk'. Daarin vertelt hij over Urk in relatie met Israël.

Burgemeester Kollek van Yerushalayim bezocht Urk en werd geraakt door de betuigde vriendschap. Vooral toen het mannenkoor, De Urker Zangers, het Israëliëse volkslied in de Bethelkerk hebben gezongen. Urkers zijn ook 'gul in 't geven'. Zo klinkt het in het Urker Volkslied. Welnu, als daar een collecte voor Israël gehouden wordt, dan wordt er helemaal goed gegeven. In de laatste maanden van 2017 waren er 5 Urker vrijwilligers tegelijk bij ALEH op locatie in Israël.

Terrorisme, een goed betaalde baan. De Palestijnse Autoriteit is eveneens gul in het geven. De meeste terroristen die in Israël gevangen zitten worden beter betaald dan iemand die netjes zijn plicht vervult in het arbeidsproces. Zo betaalt de PA jaarlijks een bedrag van 250 miljoen euro aan terroristen en hun families. Naar de hoedanigheid van de terrorist is de hoogte van de toelage keurig ingedeeld. De slachtoffers van de aardbeving in de Nederlandse provincie Groningen kunnen jaloers zijn op deze meer dan gulle afhandeling. 't Is een stimulans om onschuldige Joodse mensen te vermoorden. En zo steunt Nederland samen met andere EU-landen het terrorisme in Israël. 't Is niet te rijmen. Op 10 Januari werd in Havat Gilad in Samaria, de rabbijn Raziël Shevach, de 35-jarige vader van 6 kinderen, in zijn auto doodgeschoten door één of meer terroristen. We kunnen ons nu afvragen: Hebben wij bloed aan onze handen, als met ons belastinggeld of kerkelijke bijdrage steun verleend wordt aan Palestijnse instellingen?



'Haat tegen Joden is ten diepste haat tegen God'. Onder die titel schreef Jeffrey Schipper op 11 januari een artikel bij CIP. Daar kunnen we ons helemaal bij aansluiten. Dat krijgt nog meer betekenis, als Joden worden vermoord. De psalmdichter David leefde ongeveer 1000 jaar v. Chr. Hij kon toen niet vermoeden dat ruim 3000 jaar later zijn werk zo toepasselijk is als in Psalm 140 vers 2 (NBG): **'Red mij o Heer van de boze mensen, bewaar mij voor de mannen van geweld'.**

In verbondenheid met Hem hopen wij elkaar volgende week weer hier te ontmoeten.