



269<sup>ste</sup>

## Zesde Dag Bericht

12 januari in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

Tevet 25 in het jaar 5778 Israëliische jaartelling

Vandaag, twee weken na de feestdagen, willen we de lezer ervan overtuigen hoe gemakkelijk het is om Hebreeuws te leren.

We weten al dat `DAG` is `YOM` en `GOED` is `TOV`.

Wat is dan een feestdag? Dat is YOM TOV. **יוֹם טוֹב**

Dat lezen we dan van rechts naar links. U ziet het: `Een kind kan de was doen`.

**De groeten uit Israël.** Vorige week waren we al in Kapernaum, alwaar we alleen maar ruïnes vonden. Nu gaan we naar Bethsaida waar het niet anders is. Deze woonplaats van vissers, daarvan zijn de restanten te zien 3 km. verwijderd van de oever van het meer. Dit was de geboorteplaats van Filippus, Andreas en Petrus. Later woonde Petrus dichterbij het meer in Kapernaum.



Overigens is hier ook niet veel meer te zien dan deze poort naar Bethsaida en daar voorbij liggen nog restanten als funderingen van huizen. Net als in de volgende plaats Chorazin, nog verder van het meer en ook deze plaats mocht van Jezus niet meer herbouwd en bewoond worden, zoals in Mattheüs 11 vers 21

staat. Op de foto links de resten van de synagoge van Chorazin, uit die tijd van 2000 jaar geleden. Ook hier woonden de vissers die `s nachts op het meer visten. In deze synagoge sprak Jezus tot de inwoners en zij namen Zijn woorden niet ter harte. Hier is ook nog een olijfoliepers te zien, welke niet met ezelkracht voortgedreven werd. Voor wie Israël individueel bezoekt is dit aan te raden. Maar dan is enige voorstudie wel noodzakelijk, omdat er geen gids bij is en dat heeft u wel bij groepsreizen.

**Veel regen in Israël.** Verleden week van donderdag op vrijdag begon het in heel Israël hard te regenen. Zelfs in Be`er Sheva waar het bijna nooit regent. En onze vriend Peter Paul zette op facebook een foto met grote plassen bij zijn huis. Het waterpeil in het Meer van Tiberias was de eerste dag al 2 cm gestegen. Op de berg Hermon in het noorden is ook veel sneeuw gevallen, waarvan het meeste water ook in het meer terecht komt. De smalle straatjes in de oude stad van Yerushalayim leken plaatselijk op smalle riviertjes. Ondanks de overlast van grote plassen en omgewaaide bomen, werd dat in dankbaarheid aanvaard. Nu kunnen we met recht zeggen: **`GOD ZIJ DANK!'** Het vraagt ons aller aandacht, omdat de rabbijnen opgeroepen hebben om te bidden om regen.



*De mop komt uit Aalsmeer.*

*Tijdens de vergadering van de ondernemingsraad beklagt de directeur zich dat hij te weinig wordt gewaardeerd.*

*De volgende dag heeft hij een bordje op de deur van zijn kantoor gehangen. Daarop staat: `IK BEN DE BAAS`.*

*Bij zijn afwezigheid neemt een ander even de telefoon op en vertelt aan de directeur bij terugkomst:*

*`Uw vrouw heeft net gebeld, zij wil dat roze bordje terug`.*

\*\*\*\*\*



***Wankelende machtsverhoudingen.*** *De spierballentaal van de leiders in Iran wordt overstemd door de onrust in hun eigen land. Het gaat slecht met de economie en de bevolking is mondiger geworden. Zij zien hoe het er in anderen landen aan toe gaat. Mede door die ontevredenheid over de Islamitische machthebbers, nemen zij bij duizenden tegelijk Christus aan als hun Heer en Heiland.*

***Datzelfde gebeurt ook in China.*** *Naar verwachting zijn er in China al meer Christenen dan de totale bevolking van de Bondsrepubliek Duitsland. We kunnen ons afvragen, waarom daar zo weinig over bekend gemaakt wordt. Mogelijk houden zij zich voorlopig stil, omdat zij vrezen voor grootschalige vervolgingen.*

***Nog een ommekeer.*** *President Trump wil de miljoenen steun aan de PA stopzetten, als Mahmud Abbas niet met Israël wil praten over vrede. Wanneer Abbas wel aanschuift aan de onderhandelingstafel zal dat uitdraaien op een schijnvertoning. Het is moeilijk te voorspellen waar dat afhankelijk van Iran, op uitdraait.*

***Achter de schermen bij het IDF.*** *Een vervolg van verleden week, toen we schreven over de vrouwelijke officieren in het leger. Wij hebben dat al eerder aangehaald, dat jonge dames vliegen met gevechtsvliegtuigen en de leiding hebben over een tankbataljon en over de ruige terreinen daveren. Dat is niet voor niets. Aan het hoofd van de schietopleiding hebben de jonge dames het voor het zeggen. Zij kunnen richten en vuren op het doel met betere resultaten dan de mannelijke collega's. Het is dus niet uitgesloten dat vrouwelijke vliegers onlangs de aanvallen uitvoerden op Syrische doelen bij Damascus (red.) Onze schrijfster zegt verder dat het haar verwondert, dat de militairen zo perfect Ivriet (modern Hebreeuws) spreken. Dat is een schril contrast met 70 jaar geleden, toen een leger gevormd moest worden met soldaten die elkaar nauwelijks konden verstaan en aan elkaar de vraag stelden wat de commandant bedoelde: 'Moeten we aanvallen, schieten, of terugtrekken?' Verhalen over commandanten die een paar tolken bij zich hadden. Zo kan je toch geen oorlog winnen met oud, afgedankt materiaal. Schrijfster vervolgt met:*



***'Het is een Godswonder dat zij de oorlog toen gewonnen hebben met vaak ongetrainde mensen en ontoereikend materieel. Goedbeschouwd is dit hele land, dit hele volk een Wonder.'***

*Met dit mooie uitgangspunt sluiten we af en Be`ezrat haSjem tot 19 januari.*