



268<sup>ste</sup>

## Zesde Dag Bericht

5 januari in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

Tevet 18 in het jaar 5778 Israëliische jaartelling

Verleden week schreven we over Hatikva. In dat Israëliisch volkslied Hatikva, klinkt ook ons volgende Hebreeuwse woord:

**‘Kadima’ קדמה** Dat betekent: **Voorwaarts.**

Er is ook een politieke partij met die naam en het is voor ons een motto voor 2018.

**De groeten uit Israël.** Verleden week hebben we elkaar beloofd dat we drie Bijbelse plaatsen gaan bezoeken ten noorden van het Meer van Tiberias. Dan beginnen we in Kapernaum. Een plaats welke zoveel keer in de Bijbel genoemd wordt, daar is niet veel meer van over. Er staat nog een ruïne van een synagoge en wat restanten van huizen uit de tijd van Jezus. Op deze foto is een overkapping te zien die om erosie tegen te gaan, is gebouwd over het huis van Petrus, waar Jezus veel verbleef en waar Jezus de schoonmoeder van Petrus genas. **Matt. 8:14.**



Drie plaatsen aan het meer waren verhoogd omdat Jezus daar zoveel werk had verricht. De inwoners van Chorazin, Betsaida en Kapernaum hadden daar geen acht op geslagen en zich niet bekeerd. Deze plaatsen mochten daarom niet meer herbouwd en bewoond worden. Kom en zie de restanten na de opgravingen. Volgende week hopen we Betsaida en Chorazin te bezoeken.

**Mensen die Israël een warm hart toedragen.** Vandaag richten we de pijlen op de vele vrijwilligers die in Israël de handen uit de mouwen steken. In het bijzonder denken we aan hen die daar vanuit Nederland mee helpen om de 700 meervoudig gehandicapte mensen van ALEH liefde, blijdschap en geluk te brengen. Op de foto links ziet u Nanda. Zij kwam terug van 3 maanden ALEH in de Negev en zij zei:

**‘Je krijgt er zoveel voor terug’.**

En wat te denken van Oma, Moeder en Echtgenote, Francien. Zij nam al haar geliefden voor 4 weken in haar hart mee naar ALEH in Yerushalayim, om daar wat te betekenen voor Israël en ALEH. We noemen maar twee vrijwilligers, er zijn er wel honderden die hen voorgedaan zijn die wij niet allemaal kunnen noemen. En zij komen terug met een schat aan levenservaring en voldoening. Niet iedereen is fysiek in staat om dit werk te kunnen doen. Maar u kan het werk wel steunen door uw bedrage te storten op:

**NL92ABNA 0528 1700 15 t.n.v. Stichting ALEH Israël te Amsterdam.**



*We hebben weer een mop en die komt uit Den Haag.*

*Twee krachtpatsers met uitpuilende spierballen staan bij een groentekraam op de markt en gaan voor een weddenschap, 'wie het meeste sap uit een citroen perst.'*

*Een klein schriel mannetje vraagt of hij mee mag doen.*

*Met enige minachting gaan de bodybuilders akkoord.*

*Uit de restanten kneep hij nog veel sap tot de laatste druppel.*

*Nieuwsgierig vragen de twee naar het beroep van deze man.*

*Waarop hij antwoordt: 'Ik ben belastingambtenaar'.*



\*\*\*\*\*

***Meer ambassades naar Yerushalayim.*** *Na de Verenigde Staten gaat nu ook Guatemala de ambassade verplaatsen van Tel Aviv naar Yerushalayim, de Heilige Stad, dat nu ook als de hoofdstad van Israël wordt erkend door Tsjechië. Honduras zal het voorbeeld van Guatemala volgen. Is de Nederlandse regering Godvrezend of vrezen zij de antichrist met de burgemeester van Rotterdam als aanvoerder? Hij was het die bij de VARA spreektijd kreeg om te komen vertellen dat de ontevredenheid en het terrorisme onder de Marokkanen in Rotterdam te wijten is aan Israël.*

***Achter de schermen bij het IDF.*** *Dat is het Israëlische leger waar ook jonge vrouwen gedurende 2 jaar de dienstplicht vervullen. En de jonge mannen 3 jaar. Een bericht van Nederlandse vrienden uit Yerushalayim. Zij komen regelmatig in contact met militairen, omdat het een deel van de samenleving is. Een bezoek van de militairen aan de ouderenzorg en bij ALEH is heel normaal. Bij zo'n bezoek was ook onze schrijfster aanwezig en zij zag dat de mannen dansten met elkaar en zich bezig hielden met het organiseren van een bingo voor de ouderen. De jonge vrouwen hielden zich afzijdig van de mannen en spraken alleen met de ouderen. Later hoorde onze schrijfster meer over die jonge vrouwen, dat waren de officieren en die gaan niet zo amicaal met de manschappen om. Er valt nog veel meer over te vertellen, maar vanwege gebrek aan ruimte, gaan we volgende week verder.*



Militairen op bezoek bij ALEH.

***Rumoer in Israël, of om Israël.*** *Dat is niets nieuws onder de zon, dat is het al meer dan 70 jaar. En Israël gaat rustig Voorwaarts, o ja, Kadima. Regeringsleiders van de invloedrijke landen hebben steeds gedacht met het Ei van Columbus naar Yerushalayim te kunnen reizen en Israël in het keurslijf te krijgen. Dat gebeurt nu weer door de UNESCO. Nobelprijzen zijn aan die wijsneuzen verspeneert. Zij hebben 70 jaar voor niets onderhandeld. In de laatste 10 jaar zijn wij en nog vele anderen, veelvuldig de oude stadsmuren van Yerushalayim opgeklommen, om boven op die muren luidkeels te proclameren. Soms was dat toepasselijk uit Psalm 2:*

***'Waarom woelen de volken en zinnen natiën op ijdelheid?***

***De koningen der aarde scharen zich in slagorde  
en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en Zijn Gezalfde.'***

*In verbondenheid met de God van Israël 'TOT VOLGENE WEEK' Deo Volente.*