



267^{ste}

ZesdeDagBericht

29 december in het jaar 2017 Gregoriaanse kalender

Tevet 11 in het jaar 5778 Israëlische jaartelling

Er is nog een schat aan Hebreeuwse woorden om elk ZesdeDagBericht als goede gewoonte mee te beginnen.

Het Hebreeuwse woord voor vandaag is

הַתִּקְוָה Daar staat **HaTikva** Dat betekent **De Hoop**.

HATIKVA, dat is ook de titel van het nationale volkslied van Israël.

De Hoop: om terug te keren naar het land van hun voorvaderen, - om nooit meer vervolgd te worden, - om voortaan te mogen bouwen aan een vredige toekomst.

Eén van de schepen waarmee duizenden Joodse mensen uit Europa in 1947 naar het aan hun Beloofde land reisden, heette ook HATIKVA. Het is nu ruim 70 jaar geleden in het voorjaar, 2 jaar na de Tweede Wereldoorlog, dat dit wonder zich voltrok.



De groeten uit Israël. Het betreft nu geen foto die ons toegestuurd is, maar eentje die wij zelf verleden jaar november genomen hebben vanaf een hoge outlook op de Golan Hoogte, ten oosten van het Meer van Tiberias. Dat punt heet `Mitzpe Ophir`. Van hier is het hele meer van noord tot zuid te overzien. Voor wie daar ook naar toe wil kunnen we zeggen: `Neem een goede verrekijker mee, want er is bij helder weer van alles te zien in het rond. Deze foto is genomen in noordwestelijke richting. In het midden van de foto zijn dan te zien de overblijfselen van Capernaüm, Chorazin en Bethsaida. De drie vissersplaatsen welke van Jezus een oordeel kregen. Vervolgens meer naar links ligt daar de Berg van de Zaligsprekingen en nog veel meer belangrijke Bijbelse plaatsen die in het ZDB een bezoek waard zijn. Dat is het voornemen voor het nieuwe jaar.

Pallywood, dat is een soort Palestijns persbureau, waaruit net als bij alle P.A. activiteiten de waarheid ver te zoeken is. Vorige week verscheen er in de Social Media een filmpje van Pallywood waarop te zien was, dat Arabische jeugd heel ver ging in het provoceren van twee IDF soldaten, met schelden en bedreigen. Het was de filmmakers er om te doen, dat de soldaten zich niet konden beheersen en het handgemeen met gelijke munt zouden terug betalen. Het meisje met de paardenstaart was op jonge leeftijd al een vaste, rebelse medewerkster van Pallywood.



Nog één keer geen mop, maar een rijm uit `Knipoog van Tuil Spiegel`.

Het gevoel.



**Het lijkt als ik op Schiphol ons land verlaat,
dat heel Nederland op vakantie gaat.
Zit ik in` t ziekenhuis tussen al dat publiek,
dan lijkt heel Nederland ineens ziek.
Dat is het nou wat ik hiermee bedoel,
in de kerk krijg je niet altijd dat gevoel.**

Daar zou je van naast je schoenen gaan lopen. Zo bij het afsluiten van een jaar met ZesdeDagBerichten kijken we voldaan in dankbaarheid terug en herinneren we ons zovelen, meestal positieve reacties van de lezers. Ook zo in de wandelgangen krijgen we waardering. Dat is natuurlijk mooi om te horen. Maar dat eerbetoon behoort bij een ander adres in de bus te vallen. Dan slaan we de Bijbel open en lezen 2 Korinthe 10 vers 1 : **‘Maar wie roemt, roeme in de Heere.’** Dat is ook de reden, waarom wij nooit onze naam onder het ZesdeDagBericht zetten.

Joods Nieuwjaar in Yerushalayim. Twee jaar geleden waren we in september tijdens het Rosh Hashanah in Yerushalayim in hotel Prima Kings naast de grote synagoge, alwaar enkele keren per dag mensen naar toe gingen en als zij terug kwamen op die nieuwjaarsdag, dan verzamelden velen van hen zich op het Franse pleintje voor het hotel, niet met vuurwerk, maar met een boek waarin zij ieder voor zich, dicht bij elkaar aandachtig stonden te lezen. Nieuwsgierig en in de overtuiging dat als je belangstelling toont, dat zij dan graag uitleg geven. Zo ben ik naar beneden gegaan en stapte op een man toe met zo`n boek en ik hoefde niets te vragen. Hij stak het boek voor mij omhoog en zei:



‘Sidoer`. Dat is het gebedenboek waaruit zij zo de gebeden opzeggen. Op deze dag dus, met betrekking tot het nieuwe jaar. Thuisgekomen hebben we de Sidoer ingekeken om te zien welk een gebed zij dan uitspreken. Welnu, dat kan van alles zijn en wij vonden een gebed, een lofprijzing, wat bij voorkeur uitgesproken wordt tussen Rosh Hashanah en Yom Kippoer, letterlijk vertaald uit Hebreeuws.

‘Wie is als U, barmhartige Vader die met barmhartigheid Zijn schepselen met leven bedenkt`.

‘U bent trouw - aan Uw belofte - doden weer tot leven te brengen`.

‘Geprezen, U, Eeuwige die de doden weer tot leven brengt`.

‘U bent heilig en Uw Naam is heilig en heilige wezens zingen elke dag lofliederen voor U`.

‘Geprezen, U, Eeuwige, heilige God`.

Dan rest ons nog u een goede jaarwisseling te wensen en dat we in verbondenheid met de GOD van Israël elkaar op 5 januari 2018 weer hier mogen ontmoeten.