



266^{ste}

Zesde Dag Bericht

22 december in het jaar 2017 Gregoriaanse kalender

Tevet 4 in het jaar 5778 Israëliische jaartelling

De naam van een plaats in Israël vlak bij de hoofdstad Yerushalayim, maar dan in het Hebreeuws.

בֵּית לֶחֶם De uitspraak is **Beth Lechem**. In de Christelijke kerken wordt tijdens het Kerstfeest deze plaats veelvuldig

bezongen als **Bethlehem**. Daar waar de Messias is geboren.

Door verschillende factoren is deze plaats in belangstelling afgenomen bij de toerist.

De commercie is er daar één van. Het is niet meer die bedevaartsplaats die het

voorheen was. En om de burgers buiten

Bethlehem tegen mortieraanvallen van terroristen

te beschermen, moest er een hoge muur

neergezet worden. Vanuit Bethlehem gezien de

velden van Efrata, waar de Engelenzang klonk →

van het: 'Ere zij God', zal binnen 10 jaar helemaal

volgebouwd zijn door de uitbreiding van

Yerushalayim. Op deze velden lagen de akkers van Boaz en hier bedreef ook Isai de

landbouw. Hier was het waar David opgroeide. In de velden van Efrata waren ook

grotten die onderdak boden aan de herders en hun vee. Het is daarom goed mogelijk

dat Jezus in één van die grotten geboren is. Het was geen idyllische stal met

elektrisch licht en een hardhouten deur er voor. We mogen het niet mooier maken als

dat het was.



Mensen die Israël een warm hart toedragen. Als je al die mensen in één adem wilt noemen, dan kom je in ademnood. Dat zijn er toch ontzettend veel, hoor. De lezer wist al dat er in Amsterdam een Nationaal Holocaust Namenmonument komt. Dat



moet betaald worden en iedereen kan meehelpen dat monument te realiseren. Bovenop dat

monument komen Hebreeuwse letters te hangen met de betekenis van **'In Herinnering aan'**.

De stenen met de namen er in gegraveerd worden geleverd door Steenfabriek RODRUZA. Van het

begin af stond het voor de directie van de fabriek vast, dat zij die 103.000 stenen zouden schenken.

Goede voornemens. Voor iemand die nog zoekende is naar een goed voornemen, dan hebben wij er eentje. Ga dan met elkaar, ieder een klein bedrag sparen voor ALEH. Wij hebben spaarbusjes van karton voor uw hele kring, familie, club, vereniging, schoolklas. Bij elkaar kan dat een groot bedrag worden. Al zijn het er 100, wij sturen deze geheel gratis naar uw adres. Voor elke persoon eentje en om zelf uit te vouwen.



I.p.v. een mop, een rijm uit 'Knipoog van Tuil Spiegel':

EENZAMENDAG:

**Wat ik aan de binnenkant van mijn ogen zag
'k Zag zomaar een eenzaamendag.
Er zijn dagen voor Moeder, Vader en de dieren.
Het voorstel is een dag voor eenzamen te vieren.**



**In deze donkere dagen, een goed idee.
Een jaar lang vader zijn, valt soms niet mee
en moeder zijn een jaar, doet ze met beleid.
Ondragelijk is een jaar lang eenzaamheid.**

Eenzaamheid in Israël. *In een land waar alles zo goed geregeld schijnt te zijn, bestaat wel degelijk eenzaamheid, vooral onder de oudere mensen. Werkers uit Nederland van de N.E.M. in Voorthuizen weten daar alles van. Vrijwilligers van Elah leggen veel bezoeken af bij vooral van oorsprong Nederlandse bejaarden in Israël. Elah, niet te verwarren met ALEH, is een professionele hulpverleningsorganisatie. In 1979 in Nederland opgericht, met als doel sociale en psychische hulp te verlenen aan oorlogsoverlevenden. Wekelijks komen deze mensen met hun verhalen bij elkaar en dan zijn er Nederlandse vrijwilligers om zich daar in te verdiepen en hun oorlogstrauma aan te horen. Velen daarvan hebben oog in oog met de dood gestaan en hebben veel familie verloren. Zij werden vernederd omdat zij Jood zijn.*

Onbekend Maakt Onbemind. *Dat is nu juist de reden waarom zoveel mensen er op uit zijn, om iedereen kennis te laten nemen van de wetenswaardigheden over Israël en het Jodendom. Als er dan weer eens iets nieuws is, dan grijpen we dat met beide handen aan. Zo is er in de lezerskring van het ZDB iemand die zich verdiept in de Joodse danswijze. Zij wil daarover ook wel komen vertellen en de Joodse dans aan anderen leren. Het is alweer 10 jaar geleden dat we tijdens ons verblijf in Yerushalayim hebben geprobeerd aan een reidans mee te doen. Mij lukte dat niet, maar je hoeft er nu ook weer geen Joodse benen voor te hebben. Zo gauw als wij daar meer over weten, dan komen we daar op terug.*



Chanoeka is voorbij. *Dinsdagavond hebben we de achtste lamp op de chanoekia ontstoken boven op het terras van onze flat in Aalsmeer. We zouden willen dat we de gelegenheid krijgen om daar elk jaar een traditie van te maken en het wonder van chanoeka gedenken, opdat het niet door onwetendheid aan een ieder voorbij gaat.*



Kerstfeest *dat mogen we nu over drie dagen vieren bij het gedenken dat de Liefde van God voor de wereld zo oneindig groot is. God wil dat niemand verloren gaat.*

In verbondenheid met die Liefdevolle Vader zeggen we 'Tot volgende week'.