



265^{ste}

Zesde Dag Bericht

15 december in het jaar 2017 Gregoriaanse kalender

Kislev 24 in het jaar 5778 Israëliische jaartelling

Vandaag beginnen we met het Hebreeuwse woord voor de **Psalmen**. תהילים De uitspraak is: **Tehiliem**. Het Bijbelboek Psalmen heeft in de hele kerkgeschiedenis de gemoederen bezig gehouden onder Christelijke gelovigen.

Lange tijd was men van mening, dat in de kerken alleen Psalmen mochten worden gezongen. Een nieuwe berijming ervan heeft altijd veel vuisten boven tafel gekregen. Daar zijn de Psalmen niet voor, zo heeft de psalmdichter David het niet bedoeld in Psalm 133. Niet alleen David was psalmdichter, ook zijn zoon Salomo en Asaf. Maar wie was Asaf dan? Asaf was niet één, maar drie personen die in verschillende tijden leefden en liederen schreven en zongen als zangmeester. In onze kerken zijn de melodieën gemakkelijk mee te zingen. Maar om de psalmen in de synagoge te kunnen zingen, daar wordt een voorzanger op beoordeeld. In de tabernakel was een Asaf, een Leviet. Later had ook David als hulp een Asaf. Asaf is ook een Hebreeuwse jongensnaam en betekent bewaarder, of verzamelaar.

De groeten uit Israël. Deze foto kwam binnen van een vriend die permanent woont in Israël, in de Negev, bij Maslul, dicht bij Be`er Sheva. Hij schreef er bij: `Hoera, het regent`. 4 december. Dat is aan de plassen ook te zien. Het was daar 26 graden C. Een plaatje met zoveel groen doet niet meteen denken aan de woestijn. Hij heeft daar ook een moestuintje. Met de opbrengst daarvan heeft hij zo nu en dan verse groente.



Donald Trump en de murmurende volken. Zij vinden het.... onbegrijpelijk! Waarom moest Mozes die Egyptenaar doodslaan? Exodus 2:11. De onderdrukking voor zijn broeders werd er alleen maar zwaarder door. En het volk murmureerde. Onbegrijpelijk! Waarom moet Donald Trump zo nodig die ambassade verplaatsen. Dat is alleen maar olie op het vuur gooien. En de volken met hun regeringsleiders murmureerden weer, ook in Nederland. Voorgaande Amerikaanse presidenten durfden het niet aan om naar de wil van God te handelen en Yerushalayim aan te wijzen als hoofdstad van Israël. En die houding heeft de vrede in het Midden-Oosten geen goed gedaan. De dreiging voor Israël van een gewapend treffen is alleen maar toegenomen na de toezeggingen van Obama aan Iran. Mozes ging de berg Horeb op, om God te ontmoeten en Donald Trump stapte met een keppeltje achter op zijn witte kuif, regelrecht op de Kotel (Klaagmuur) af, om aan de wereld duidelijk te maken dat hij God ontmoeten wil, om naar Zijn wil te handelen. Hebben we Trump wel serieus genomen met zijn ondiplomatieke uitspraken? Nou ja, Mozes had ook een ernstig spraakgebrek en toch moest hij van God naar de Farao om voor zijn broeders vrijheid af te dwingen. Onderaan gaan we verder met Ps. 14.

De mop uit één of ander boekje.

Donald Trump zei tegen Shelley, zijn secretaresse:

‘Blijf jij even bij de telefoon, ik moet even naar de kapper.’

Toen hij terug kwam zei Donald:

‘Het is nu lekker kort, dan waait het niet meer alle kanten op’.

‘Maar nu moet u wel uw nek wassen’, zei Shelley.



Er zijn nog veel meer mensen die het voor Israël opnemen. *Verleden week noemden we ‘Pillar of Fire’. Neem nu deze man op de Dam in Amsterdam met dat spandoek, waar op staat:*



**‘Laat je niet in de maling nemen:
‘De leuze Palestina vrij’ betekent slechts:
‘Dood aan de Joden’ en ‘Weg met Israël’.**

De man met dat spandoek riskeert de mogelijkheid om in elkaar geslagen te worden door Arabische betogers.

Zover kwam het niet, want de Amsterdamse politie greep in. Omdat dit spandoek aanstootgevend was, werd hij opgesloten. Hij heeft net zoveel lef als Donald Trump.

De groeten uit Israël. *Deze foto stuurden onze vrienden uit Hillegom van de doopplaats in de Jordaan vlakbij Jericho. Dit is de plaats waar in de omgeving Jezus door Johannes gedoopt is. De overkant is Jordanië, alwaar de gelovigen op dezelfde wijze bij elkaar komen voor de onderdompeling. Christelijke toeristen beschouwen dit als een overdoop. In het Jodendom kan men meermalen deze onderdompeling beleven. Dan is het een reiniging van het lichaam voor b.v. Grote Verzoendag (Yom Kippoer), of een andere belangrijke gebeurtenis. Het huwelijk kan een reden zijn. We hebben het nergens in de Bijbel gevonden, dat niet-Joden dit ritueel moeten volgen.*



Yerushalayim hoofdstad van Israël. *Onbegrijpelijk! Dat zoveel mensen daar moeite mee hebben. Het is al jaren een feit, alleen mocht het niet hardop gezegd worden. En dat er toch mogelijk een geweldsuitbarsting komt, daar zijn de vijanden van Israël al lang mee bezig. Er valt weinig over te voorspellen. We zullen af moeten wachten. De hele wereldbevolking mag zich gelukkig prijzen, dat God regeert in eeuwigheid. En Zijn plan is ook weer te lezen in Psalm 14 vers 7 (NBG).*

‘Och, dat uit Sion Israëls redding daagde!

**Als de Heere een keer brengt in het lot van Zijn volk,
dan zal Jakob juichen, Israël zich verheugen.’**

Als iedereen heel Psalm 14 leest, dan is het ineens niet zo onbegrijpelijk meer.

In verbondenheid met Hem, hopen wij elkaar volgende week weer te ontmoeten.