



264^{ste}

Zesde Dag Bericht

8 december in het jaar 2017 Gregoriaanse kalender

Kislev 20 in het jaar 5778 Israëliische jaartelling

Vandaag gaat het Hebreeuwse woord over een Bijbelboek.

יְשַׁעְיָהוּ De uitspraak is Isaiah, of Jesaja.

Bijbelboeken zijn allemaal even belangrijk en toch zou je geneigd zijn om Jesaja de belangrijkste profetie te noemen.

Jesaja, zoon van Amos heeft de visioenen die hij zag over Juda en Yerushalayim opgeschreven. Dat was toen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia over Juda regeerden. Jesaja kondigde de geboorte van Jezus 600 jaar daarvoor al aan. In Jesaja 53 wordt de Zoon van God aangeduid als een Man van smarten door mensen veracht.

De groeten uit Israël. Verleden week kregen we van trouwe bezoekers van Israël een foto van het woestijndorp Tekoa. Dat ligt een flink eind ten zuiden van Bethlehem en 20 km ten westen van de Zoutzee. Het is een gewoon dorp met een school, een synagoge en ook een grote Joodse begraafplaats. Van hieruit is ook het Herodion, of Herodium goed te zien in de richting van Bethlehem. Dat is de vestingberg met inwendige paleizen van Herodes de Grote. Tekoa was ook de woonplaats van Amos. Hij was daar niet alleen profeet, maar ook geitenfokker. Hier heeft hij opgetekend de Heilsbelofte van God in Amos 9 vers 11



‘Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten.’

Wie Yerushalayim nu bezoekt, zal dat ervaren. Dan rijst bij ons de vraag: Is deze Amos uit Tekoa dezelfde als de vader van Jesaja? Het leeftijdsverschil tussen Jesaja en Amos uit Tekoa, zou 150 jaar zijn. Het doet er ook niet toe.

Is iedereen nu echt tegen Israël? Zo voelt het wel, als een bevolkingsgroep zich negatief uit over Israël. Maar dat is niet iedereen. Er zijn zo ontzettend veel mensen die zich individueel of groepsgewijs inzetten voor Israël. Dat is teveel om allemaal op te noemen. We noemen er eentje en gaan naar de Kerketuinenweg 10 in Den Haag. Het was niet zomaar dat we verleden week vrijdag het plan opgevat hebben om afgelopen dinsdag daar met een pan erwtensoep alle vrijwilligers van ‘Pillar of Fire’ te verrassen. De verwarming is uitgevallen en zij zitten daar in de kou. Juist bij die mensen met een groots ideaal en visie over het belang van Israël en het verlangen om een zegen te zijn voor Israël. Vandaar vinden 24 uur per dag uitzendingen plaats op een digitale zender, radioisrael.nl, met Israëliische muziek, Bijbelstudie en nog veel meer wat allemaal gaat over Israël. Al vele keren is het bestaan in het nauw gekomen en telkens weer was er op het laatste moment een oplossing. Het is begonnen in een uitpuilend woonhuis, waar de dozen op de trap stonden en nu een bedrijfshal met veel luxe, die (toevallig?) leeg stond. **Bij GOD is niets toevallig.**

Deze keer geen mop, maar een raadsel.

Waarom hebben mensen uit Den Haag elke maandag zulke krassen op hun wangen?

Dat komt doordat zij geprobeerd hebben, om op zondag met mes en vork te eten.



De Verenigde Naties. Dit is dan geen mop, doch mogelijk wel een raadsel. Bij een stemming in de Algemene vergadering van de VN op 29 november jl. hebben van de 193 landen die lid zijn, 151 landen ingestemd met een resolutie, dat de hoofdstad Yerushalayim niet bij Israël hoort. Ook Nederland stemde daar mee in. Zo zouden alle besluiten in de Knesset ongeldig zijn, omdat ze genomen zijn in het buitenland. Zo maakt de VN zich onnodig belachelijk. Dus toch de **Verenigde Nonsens**.

Chanoeka, het feest van de her-inwijding van de tempel. Bij dit Bijbelse feest is de chanoekia het symbool. Een kandelaar met wel 9 kaarsen, of lampen. Omdat zo'n exemplaar met de mogelijkheid om hem buiten in weer en wind te plaatsen niet te koop is, zijn we zelf aan het fröbelen gegaan met witte afvoerbuis van 40 mm doorsnee en daar bovenop 9 ledlampjes gelijmd, bij Action gekocht voor 99 ct. per stuk. Zo hebben we voor € 15 een echte chanoekia met slechtweer garantie. Dinsdagavond hopen we de hoofdkars (lamp) en de eerste lamp aan te steken en zal daarna elke avond een half uur blijven branden, met elke avond een lamp meer, omdat we nog niet weten hoelang die batterijen het uithouden.



Erwtensoeop. Inmiddels zijn we terug uit Den Haag bij Pillar of Fire en Radio Israël. Het was daar zeer warm, dan hebben we het over de sfeer. Een bezoekje waard.

Wachters op de muren. We zijn dit ZDB begonnen met Jesaja en als we het daarover hebben dan kunnen we niet om het 62^{ste} hoofdstuk heen vanaf het 6^e vers.

**‘Op uw muren heb ik wachters aangesteld, o Jerusaleem,
die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen.’**

En dat gebeurt nu elke dag. Nou ja, 6 dagen in de week. Niet tijdens shabbat. Een jaar of 8 geleden werd Bart Repko door Jesaja 62 gegrepen en voelde zich geroepen om daar samen met zijn vrouw Joke `s morgens bij de Jaffapoort de muren op te gaan. Nu bijgestaan door Albert en Sylvia de Hoop die allemaal nu in Yerushalayim wonen en huis en haard in Nederland hebben opgegeven. Dat is een begrip geworden en er is een hele eenheid van wachters ontstaan met afdelingen in heel Nederland, Duitsland, België en misschien nog wel meer. Eerst ging dat een beetje voorzichtig, schuchter en van wat zullen de mensen daar wel van zeggen. Maar nu proclameren zij groepsgewijs de profetieën vanaf de muren meer dan luidruchtig over de oude Stad en daar buiten. Nu zijn er op tientallen plaatsen op de vrijdagavond, een keer per maand proclamatieavonden ingesteld. Voor wie dat een keer vrijblijvend mee wil maken, weten wij voor u wel de dichtstbijzijnde adressen.

In verbondenheid met Hem hopen wij elkaar volgende week weer hier te ontmoeten.