



263^{ste}

Z e s d e D a g B e r i c h t

1 december in het jaar 2017 Gregoriaanse kalender
Kislev 13 in het jaar 5777 Israëlische jaartelling

De Hebreeuwse uitdrukking vandaag wordt al veelvuldig gebruikt.

Mazal Tov = Gefeliciteerd = מ ז ל ט ו ב

Wie met te grote snelheid langs een flitspaal is gereden terwijl dat ding niet aan stond, die heeft natuurlijk mazzel gehad.

Dat Nederlandse mazzel is uiteraard afgeleid van het Hebreeuwse

Mazal Tov.

Mazal Tov, Gefeliciteerd! *Dat zei een spreker tegen de toehoorders in de zaal tijdens een avond waar het ging over Israël. Hij feliciteerde de aanwezigen met hun belangstelling voor en hun kennis over Israël. Zo`n felicitatie is wel op zijn plaats, want voorheen wisten de mensen te weinig over Israël. Op de weinige getekende afbeeldingen die er waren, zagen we een groen heuvellandschap met schapen en een herder. We wisten ook niet waar het zou moeten liggen. Egypte, Syrië en Turkije, ja dat wisten we wel. Maar Israël, het was gewoon niet aan de orde. Wij in deze tijd hebben mazal tov, dat we zo goed op de hoogte blijven met de ontwikkelingen. Dat is ook een deel van Gods plan en laten we daar vooral goed mee omgaan.*

De groeten uit Israël. *Weer een plaatje van jaarlijks terugkerende bezoekers aan*



Israël die zij opstuurden half oktober en nu hadden we pas ruimte om hem te plaatsen. We willen de lezer even in het ongewisse laten over de plaats van deze foto. In de verte die toren, dat is het Leonardo Plaza Hotel en daarnaast links de grote synagoge.

Waar is dit kruispunt in Yerushalayim?

De Israëlische shekel wordt steeds sterker. *Het is de op één na sterkste munteenheid geworden in de wereld. Alleen de Chinese Yen is sterker. Dat kunnen we lezen in een rapport wat mede opgesteld is door de Deutsche Bank. De shekel was op 1 jan. 2015 € 0,21 waard. Nu is op 23 nov. 2017 de shekel € 0,24 waard. In het begin van de euro was die 5 shekel waard, dat is nu maar 4 shekel. Wie plannen heeft voor een reis naar Israël, ga gauw, want het wordt nog duurder.*

Daar kunnen we ons over verheugen. *In de Tweede Kamer van de Nederlandse regering is door Wilders en De Roon van de PVV een motie ingediend met als doel dat de regering Yerushalayim erkent als hoofdstad van Israël en dan de Nederlandse ambassade zal verplaatsen van Tel Aviv naar Yerushalayim. Naast PVV stemden ook Christen Unie, SGP en Forum voor Democratie voor de motie. Andere partijen stemden allemaal tegen, zelfs het Christen Democratisch Appèl (CDA).*

Daar kan iedereen blij van worden, *als je weet dat het toch gebeurt naar Gods wil.*

De mop komt uit Oegstgeest.

Moos dacht slim te zijn en zette op zijn fiets bij het station een bordje met daarop:
'Steel deze fiets niet, want ik ben wereldkampioen boksen.'

Toen hij terug kwam stond alleen dat bordje er nog
en daarop was bij geschreven:

'Achtervolgen is zinloos. Wereldkampioen wielrennen.'



Een cheque van € 1.010,- voor ALEH.

Dat mocht de vrijwilligster van ALEH, Mieke Verweij op 7 november in ontvangst nemen op de Evangelische basisschool, De Morgenster, uit Amsterdam Buitenveldert. De kinderen hadden dat geld bij elkaar gebracht door klusjes te doen in hun omgeving. Om dat te promoten zijn we voor de herfstvakantie daar geweest met diverse ALEH promo-spullen. Bijzonderheid is dat in deze omgeving van Buitenveldert niet de rijkste mensen wonen. Welke school volgt dit voorbeeld in het nieuwe jaar?

Vrouwenwerk. *We zijn in Nederland al wel een beetje gewend aan een dame achter het stuur van een bus of vrachtwagen. Maar een vrouw die een legertank bestuurt, daar willen we een vraagteken bij zetten. In het Israëlische leger, het IDF, hebben ze daar nu geen moeite meer mee. Nadat de Jodinnen heel goed hun kunnen hebben bewezen als vlieger op de moderne gevechtsvliegtuigen, komt nu bij bepaalde legeronderdelen de complete tankbemanning in dameshanden. WEL STOER. Zij worden ingezet langs de grens met Egypte.*



De spanning stijgt en Israël bijt alvast van zich af. Zo heeft het IDF opnieuw een terreurtunnel onder de grens met Gaza opgeblazen. Dat deed het IDF op eigen grondgebied, dus daar valt niets tegen in te brengen. Voor Hamas was dit bijna het moment om grotere aanvallen op Israël uit te voeren. Waarschijnlijk kregen zij daarvoor van Iran nog geen toestemming. Dat zal misschien wel gelijktijdig moeten gebeuren, als Iran vanuit Syrië Israël aanvalt. Hezbollah heeft in het zuiden van Libanon duizenden raketten klaar liggen om die op het noorden van Israël af te schieten. Mogelijk zal Israël vooraf een aanval uitvoeren op de troepen van Iran die dicht bij de Golan gelegerd zijn. Althans, daar dreigde Netanyahu mee de afgelopen weken. Uit alles blijkt dat de plannen van de vijanden in het geheim gesmeed zijn. Eigenlijk is onze menselijke denkwijze helemaal niet zo belangrijk. Het is de God van Israël Die hier de plannen volvoert en dat is geen geheim, daar staat de Bijbel vol van, zoals in Genesis 28 vers 15 (NBG):

'Zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat en ik zal u weder brengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik u heb gezegd.'

Met deze geruststellende woorden gaan we met vertrouwen naar de nieuwe week.