



253<sup>ste</sup>

## Zesde Dag Bericht

8 september in het jaar 2017 Gregoriaanse kalender

Elloel 17 in het jaar 5777 Israëlische jaartelling

We beginnen weer met belangrijke woorden in het Hebreeuws. Als we plannen maken, dan gaan we er van uit: **‘Dat doen wij’**. We zeggen er niet altijd bij: *‘Deo Volente’* of afgekort *‘DV’*. In het Hebreeuws is zo’n afkorting ook van toepassing: *‘B”H’*

Dat is de afkorting van **ב ע ז ר ת ה ש ם** De uitspraak is: **Be ezrat haShem**. *‘Zo de Heere wil’*, of: *‘Met de hulp van God’*. Als we alleen maar zeggen: *‘Ik ga..., ik doe..., ik neem..., ik wil, ik zal, ik koop’*. Dan gaat het wel eens anders.

**ALDI supermarkt in het Engelse Northampton.** Daar kan en mag een islamitische medewerker weigeren om een Joodse klant aan boodschappen te helpen. Bovendien kan het zijn dat bij een kassa waar een moslim achter zit, geen alcohol verrekend kan worden. Dit bericht verscheen uit toch wel betrouwbare bron in de publieke media. Zoals gewoonlijk kwamen daar mooie reacties op. Om er maar eentje te noemen, iemand stelde voor: *‘Ik zet mijn keppeltje op en loop met een paar flessen wijn langs deze kassa, om te ervaren hoe ver deze inhumane maatregel gaat.’* Zelf hebben wij ondervonden dat in Israël een moslim gewoon onze flessen wijn afrekende. Wat is dit een blamage voor Aldi.



**De basisschool in Ronse.** Uit *~Het laatste nieuws~*. Ronse is een middelgrote plaats in België tussen Gent en de Franse grens. Zes kinderen daar op een basisschool noemen de andere kinderen ongelovige varkens en maken bedreigende gebaren met de wijsvinger langs de keel. Tijdens speelkwartier citeren zij verzen uit de koran. Het hoofd van de school vindt het een storm in een glas water en vertelde er bij, dat het om kinderen gaat uit twee gezinnen die al bekendheid genieten bij de politie. Deze kinderen zijn gedoemd om tot eer van de ouders terrorist te worden.

### Exodus 32 vanaf vers 8 en de Presbyterian Church in USA

Daar is tijdens een ontmoetingsbijeenkomst van de General Assembly medio half augustus, de naam van Allah aangeroepen en die naam geprezen. Zij noemden



Presbyterian Church USA Prays to Allah, Calls Muhammad a Prophet and Openly Bashes Israel

Mohammed een profeet en over Israël werd een vernietigend oordeel uitgesproken. Samen met Mohammed werden ook meerdere profeten genoemd zoals: Abraham, Ishmaël, Isaäk, Mozes en Jezus. De Presbyterian Church heeft al eerder getoond een speelbal van Allah en de islam te zijn en dat is omvangrijker en gevaarlijker dan een gouden kalf uit Exodus 32.

*De mop komt uit Simpelveld.*

Moshè reisde iets goedkoper met een Turks vliegtuig van Amsterdam via Teheran naar Tel Aviv.

Enmaals in Teheran werd hem het hemd van het lijf gevraagd.

Zoals: `Bent u voor 100% Joods – Israëliisch?`

`Nee, slechts voor 87% Joods en voor 13% Nederlands`.

`Hoe kan dat, heeft u soms verre Nederlandse voorouders?` vroeg de Turkse marechaussee.

`Nee, alleen mijn houten poot is van Limburgs eikenhout`.



\*\*\*\*\*

*Is er ook nog goed nieuws? Jawel, dat deze komende weken ontzettend veel mensen af gaan reizen naar Israël om de feestdagen mee te beleven. En er zijn nog stoelen genoeg in de vliegtuigen, want EL AL zet gewoon grotere toestellen in. Om voor de reislustige medemens onder ons een slaapplek te vinden in Yerushalayim kon wel eens meer moeite kosten. En als je dan wel een bed hebt met ontbijt en zonder diner, dan moet men er rekening mee houden, dat sommige restaurants op sommige feestdagen gesloten zijn. In de hotels blijft de keuken wel open. Iedereen kan in Yerushalayim ook wel bij YMCA in de King Davidstreet terecht voor diner, ook als je daar geen kamer hebt geboekt.*

**Officiële erkenning van Israël.** *Tomas Sandell als vertegenwoordiger van Finland bij de Europese Unie in Brussel. Bij zijn terugkeer naar Finland kon hij de denkwijze van Europa over het Joodse volk onder woorden brengen:*

'De Joden kwamen ergens vandaan en hebben het land Palestina gestolen van de oorspronkelijke bewoners. Ze namen het van hen af en vandaar deze problemen.' Sandell liet het daar niet bij zitten en zocht en vond een in 2010 opgesteld document met een verslag van de `San Remo Conferentie` uit 1920, met de belangrijkste argumenten, dat het Joodse volk het recht geeft in het land van hun voorouders te leven en hun eigen staat te hebben. Deze bevestiging is de basis voor de periode van 3000 jaar om het volk weer politiek, religieus en cultureel met het land te verbinden. Met dank aan onze vriend uit Lissersbroek die een zeer uitgebreid artikel hierover uit The Jerusalem Post ons toestuurde. Een goed artikel om de leugenmachine tot stoppen te brengen. We willen er bij vermelden, dat dit document uit San Remo niet gelijk is aan de **Belofte van de God van Israël in de Torah.**

**Met die belofte van God,** moeten we ons dan wel of geen zorgen maken over de dreigingen uit Iran? Legereenheden vanuit Iran mogen in Syrië op de Golan de grens met Israël tot op 10 km naderen. Omdat Iran zich niet houdt aan afspraken, moeten we er maar rekening mee houden dat zij niet zo goed weten hoeveel 10 km is.

*Elke vrijdagavond wordt toepasselijk Psalm 121 in de synagoge gelezen.*

**'Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen?**

**Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.'**

*Volgende week hopen wij **Be ezrat haShem** elkaar weer hier te ontmoeten.*

ש ב ו ע ט ו ב

Shavoea tov

**Een goede week**