



252^{ste}

Zesde Dag Bericht

1 september in het jaar 2017 Gregoriaanse kalender

Elloel 10 in het jaar 5777 Israëlische jaartelling

Vorige week hadden we een Bijbelboek in het Hebreeuws.

Nu het vijfde boek uit de Torah, Dewariem of Deutronomium.

דברים Zo schrijven we Dewariem van rechts naar links.

Die naam is afgeleid van de Hebreeuwse tekst in het begin van het eerste hoofdstuk: `Elle ha-devariem`, vrij vertaald `Dit zijn de woorden`. Tot zover genoeg Hebreeuws.

Maar dan dat eerste hoofdstuk uit het Hebreeuws, vertaald door Jitschak Dasberg. Zo hield Moshè (Mozes) de toespraak voor het volk Israël over de toekomstige landsgrenzen in de eerste 10 verzen. Die landsgrenzen zullen reiken tot de Eufraat bij Bagdad. De mensen die daar wonen gaan natuurlijk niet uit zichzelf daar weg. Is het dan zo dat de ontvolking daar veroorzaakt wordt door de huidige onlusten?

Never be silent. Nooit meer stil zijn. Voor veel mensen een onuitwisbaar begrip. Bijbelteksten proclameren als `Wachters op de oude muren van Yerushalayim`. We waren wel een beetje trots toen Nederlandse dames kampioen werden in het EK-damesvoetbal. We zijn er nog veel meer mee begaan, dat de God van Israël een Nederlandse cameraman uit Soest 11 jaar geleden aangesteld heeft, als Pionier



Wachter op de muren van Yerushalayim, naar de profetie uit Jesaja 62. Wie kent hen niet, Bart en Joke Repko, die beiden een goede baan aan de wilgen hebben gehangen.

Dat was in een tijd dat wij niet wisten wat proclameren was en onze kennis van profetieën ook niet zo groot was.

De eerste keer dat zij samen de muur op gingen

mompelden zij voorzichtig een profetie uit het oude testament, in de hoop dat geen voorbijganger er aanstoot aan zou nemen. En de volgende dag stonden daar bij de Jaffapoort om kwart voor negen mensen op hen te wachten om mee te gaan.

Nu schreeuwen zij het uit over Yerushalayim, zodat het op bepaalde plaatsen met echo het geluid terug brengt. En wat hebben wij de Bijbel veel beter leren begrijpen toen we vanaf 2008 tijdens ons verblijf in Yerushalayim elke dag, behalve op zaterdag, gewapend met de bijbel `s morgens om 9 uur mee omhoog de muur opgingen. Inmiddels is het team versterkt met Albert en Sylvia de Hoop. Bart heeft ook boeken geschreven, om er een paar te noemen: `Steen door de ruit` en `Terug van weg geweest`. Meer weten? Het staat op: www.neverbesilent.org

Meer goed nieuws. Het nieuwe Israëlcentrum in Nijkerk nadert de voltooiing. Een nieuw, beter, mooier onderkomen voor alle activiteiten van Christenen voor Israël is op een wonderbaarlijke manier tot stand gekomen. U hoort meer op de open dag deze maand, waarvoor u per provincie wordt uitgenodigd.



De mop van vandaag komt gedeeltelijk uit Leusden.

De jonge Eli slenterde door de Mamilla in Yerushalayim en zag daar een zwaar vermomde Barack Obama die nog even een bezoek aan de Heilige Stad waagde. Eli fluisterde tegen Obama: 'Ik zal tegen niemand zeggen wie u bent, als ik tien handtekeningen van u krijg.' 'Waarom tien?' vroeg Obama. Waarop Eli zei: 'Dat is om te ruilen met andere jongens. Tien handtekeningen van u zijn in Israël net zoveel waard als eentje van Bart Repko.'



Reizen in Israël, van toen. In de Torah lezen we in alle vijf boeken dat de mensen constant op reis waren. Het waren dan vooral reizen door GOD, de Heere geleid. De hemellichamen waren dag en nacht de routeplanners in die tijd. Een dagreis was 32,19 km, een sabbatsreis is 900 meter. Een el is 44 cm.

Een span is 23 cm en een vinger is 19 cm (Bron: Lachai-Roi).

Zo was het reizen in Bijbelse tijden een tijdrovende zaak.

Er moest toch onderweg geslapen en gegeten worden en dat moest ook nog een keer bekostigd worden. Toen Jona van God de opdracht kreeg om naar Ninevé te reizen, zou dat een mooi excuus geweest zijn: 'Wie zal dat betalen?'.

Abram reisde met al zijn bezittingen van Ur naar Kanaän.

Waar Abram voor God een altaar oprichtte bij de eik van Morè, nadat God de woorden tot Abram sprak uit

Genesis 12 vers 7: **'IK zal dit land aan jouw nakomelingen geven.'**

Wie moeite heeft om dit volmondig uit te spreken, die verloochent deze woorden.



Reizen in Israël nu! In ieder geval kost reizen minder tijd in een tijd dat we nu minder tijd hebben. We weten vooraf wat de reis gaat kosten, want de herbergier zal nu niet zeggen, dat we later als we weer langs komen, de volgende keer kunnen betalen.



Het was in 1948 niet denkbaar dat we zomaar naar Israël kunnen reizen. Plaatsen kunnen bezoeken die wij kennen uit de Bijbel. Want Israël is meer dan drijven in de Zoutzee en een bezoek aan de Kotel, of Klaagmuur. We kunnen plaatsen bezoeken waar nog niet zoveel toeristen komen als Shiloh waar de tabernakel gestaan heeft en Bethel

waar Jakob een droom had en engelen op een ladder van de hemel zag neerdalen. Waar Abram het land Kanaän binnen kwam. Sichem waar de graftombe van Jozef staat, of stond. Nog niet zo lang geleden deed de tombe dienst als een geitenschuur. Weet wel, dat al deze mensen die daar toen in Samaria vertoefden, niet de kennis hadden welke wij nu hebben. Mensen die allen en in alles door God geleid werden.

Volgende week hopen wij elkaar D.V. weer in verbondenheid met HEM te ontmoeten.

ש ב ו ע ט ו ב

Shavoea tov

Een goede week