



251^{ste}

Zesde Dag Bericht

25 augustus in het jaar 2017 Gregoriaanse kalender

Elloel 3 in het jaar 5777 Israëlsche jaartelling

Het Hebreeuwse woord voor vandaag is de naam van het eerste Bijbelboek Bereshiet, in het Christendom Genesis genoemd.

בְּרֵאשִׁית Dit betekent **In het begin**.

Dat eerste hoofdstuk gaat dan geheel over de schepping, daarover straks meer.

Kruisvaarders plaats Akko, of Acra. Een plaats die een bezoek verdient en dan niet om de ondergrondse Kruisvaarderskerk en ondergrondse gewelven. Dat geeft me altijd een wrang gevoel, die kruisvaarders die in Europa huis en haard verlieten, om in het Heilige Land Joden en Arabieren te vermoorden. Maar er is meer in Akko. Het was vroeger een plaats van ontmoeting tussen kooplieden uit Syrië met de landen aan de Middellandse Zee. Van hier werd de koopwaar verscheept. Zo staat er nu nog een echte karavanseraï. Een plein met daaromheen huisvesting waar toen de lastdieren beneden en de kooplieden boven konden overnachten.



Ik zal zegenen wie jou zegenen. Dat zegt God in Genesis 12 vers 3a (NBV).



Israël zegenen? En dan lijdzaam toezien hoe in Amsterdam op de Dam op zaterdag en zondag een flink aantal BDS Boycot figuren luidruchtig en zwaaiend met Palestijnse vlaggen, actie voeren tegen alles wat Israël is. Je kan je er beter maar niet tegen verzetten, want scheldpartijen en handgemeen is hun niet vreemd. Wij boycotten niet, wij blijven met z'n allen achter Israël staan en kopen gewoon producten uit Judea en Samaria, trouwens uit heel Israël. Zoals de wijn die is nu in de aanbidding bij Christenen voor Israël. We zegenen hen met reizen naar Israël.

En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden

Dat zegt God in Genesis 12 vers 3b. NBG. Deze tekst is al vele malen door Israël in praktijk gebracht. Verleden week maandag vonden er in Siërra Leone aardverschuivingen en modderstromen plaats. Al zeker 600 mensen zijn bedolven onder die modder en de huizen van 2000 mensen zijn weg. Door de wateroverlast moeten mensen de woongebieden waar nog wel huizen staan verlaten. Een dag later, dus op dinsdag heeft de Israëlsche regering besloten de nodige hulpgoederen als dekens, medicijnen, schoon drinkwater naar de hoofdstad Freetown te sturen.

Dit is nog niet de mop, al lijkt het er wel op. Een bericht uit `Joods Actueel`.

En dat is van een speciale VN-rapporteur over geweld tegen vrouwen.

Er is een duidelijke link tussen de langdurige bezetting en geweld tegen vrouwen in de Palestijnse gebieden. Weer een manier om Israël de schuld te kunnen geven, als de heer de huizes zijn vrouw alle hoeken van de kamer laat zien.

De mop komt uit Zwijndrecht.

Dokter Cohen is een sportarts en specialist in het kweken van spiermassa. Sally wilde graag meer spierballen en kreeg van Cohen een flesje waarvan hij elke morgen één druppel met water moest innemen.

Na een week merkte hij nog niets. Na twee weken hingen er nog steeds soepstengeltjes aan zijn schouders. Sally was teneinde raad en dronk het hele flesje in een keer leeg. Bij de eerste controle vroeg de dokter: 'Sally, waar zijn je spierballen gebleven?'

'Nou dokter, dat zal ik u zeggen, die komen met Van Gend & Loos mee.'



Tweestaten-oplossing. *Dat is een Palestijnse en een Israëlische staat binnen de grenzen van dat ene land, wat wij Israël noemen. Dat zou een oplossing moeten zijn voor het conflict met de Palestijnen. Dat die Palestijnse staat nog meer dan nu corrupt en nog meer een bolwerk van terrorisme zal zijn en daarom onwenselijk voor de veiligheid in het Midden-Oosten, dat weet premier Netanyahu ook en is daarom tegen een Twee Staten-oplossing. Nu proberen de voorstanders van zo'n oplossing Netanyahu onderuit te halen met velerlei beschuldigingen. Overigens behoeven wij niet bang te zijn dat er eens een Twee Staten-oplossing zal komen. Dan zullen de Palestijnen het bestaan van de staat Israël moeten toegeven, en dat doen zij nooit.*

Stichting ALEH in Israël. *U weet intussen wel dat ALEH op vier locaties in Israël verzorging biedt aan jonge hulpbehoevende mensen.*



Wie meent een bijdrage te kunnen en te willen leveren aan de onkosten, die kunnen wij een handje helpen met een ALEH spaarpot. Ook een mooi initiatief voor scholen. De inhoud kan gestort worden op NL 92 ABNA 0528 1700 15 t.n.v. Stichting ALEH Israël, te Amsterdam. Die speciale ALEH spaarpotten worden in China

gemaakt, vandaar met een vliegtuig naar Israël gebracht en dan met kleine aantallen in de bagage naar Aalsmeer vervoerd. Wie ruimte in de bagage over heeft kan dat aanvullen met spaarpotten.

De afmeting is 10,5 x 6 x 16 cm en weegt per stuk maar 140 gram.

We hebben er nu nog 4 op voorraad en die geven we graag een goede bestemming. Voorts hebben we voor u ook flyers, posters en andere artikelen op voorraad, om met ALEH aan de weg te timmeren.



De schepping. *We komen nog even terug op het eerste Bijbelboek Genesis, waarin het in het eerste hoofdstuk vooral over de schepping gaat.*

Zo lezen we in vers 27:

**‘En God schiep de mens naar Zijn beeld,
naar Gods beeld schiep Hij hem, man en vrouw schiep Hij hen`.**

*Naar Zijn beeld schiep Hij hen. Dan kan het niet zo zijn, dat de wereld van nu zo is, zoals God het bedoeld heeft. **Maar dat komt nog.***

שבו ע טוב

Shavoea tov

Een goede week