



250<sup>ste</sup>

## Zesde Dag Bericht

18 augustus in het jaar 2017 Gregoriaanse kalender

Av 26 in het jaar 5777 Israëliische jaartelling

Bij zo'n mooi rond getal willen we wel eens weten hoe wij dat schrijven van rechts naar links en uitspreken van links naar rechts.

מ א ת י ם ו ז מ י ש י ם Metajiem we chamesjiem.

Dat is dan in het Nederlands: Twee honderd en vijftig.

Meest worden de getalswaarden van Hebreeuwse letters gebruikt. ך ך is ook 250.

Nu we toch met getallen bezig zijn, komt dit straks bij de mop goed van pas.

א ר ב ע Dit is ARBA, dat is vier en er is ook een plaats Kirjat Arba.

ש ב ע Dit is SHEVA, dat is zeven. Wie kent de stad Beér Sheva niet?

מ א ה Dit is ME'A, is honderd. Mea Shearim, een wijk in Yerushalayim.

Onthoudt dit en tot ziens straks bij de mop.

**De bekende Joodse Moppenkoning Max Tailleur** is op 12 juni 1909 in Amsterdam geboren als Mozes Tailleur. Hij overleed op 12 oktober 1990 in Amstelveen op 81-jarige leeftijd. Hij liet een erfenis na van 50.000 moppen, die meestal over Sam, Moos, Bram en Saar gingen. Daarbij was zijn lijfspreuk: `Lach om niet te huilen`.

Mozes Tailleur probeerde eerst diamantslijper te worden in Antwerpen. Hij sprak nooit over de oorlog, maar vertelde wel venijnige moppen over de Duitse bezetter en hun leider. Zijn doorbraak was in de Doofpot in Amsterdam.

Later woonde hij in Zwitserland en is twee maanden na zijn vrouw Vic overleden.



**Beth Juliana** is een verzorgingshuis voor bejaarden in de luxe kustplaats Herzliya ten noorden van Tel Aviv. De eerste vleugel is gebouwd met Nederlandse steun en is



in 1979 geopend. Of dat Koningin Juliana daarbij aanwezig was kunnen we niet vinden. Ze heeft er wel een keer een bezoek gebracht.

Beth Juliana is een modern complex met ruime woningen met een keuken en een balkon. De bewoners waren in het begin voor 80% uit Nederlanders die de Holocaust overleefd hebben. En ook nu komen nog ouderen uit Nederland naar dit verzorgingshuis omdat

steeds meer familie uit Nederland vertrekt om aliya te maken.

De meeste bewoners spreken Nederlands en veel publicaties zijn in het Nederlands.

Loop daar gerust eens binnen bij die donkere koepel en laat merken dat je uit Nederland komt en er is al gauw iemand die graag zijn of haar verhaal kwijt wil.

Mogelijk zal die persoon regelen dat je ook aan tafel aan kan schuiven.

Beth Juliana is te vinden in de David Razelstr. 22, 46812 in Herzliya.

*De mop over een honderdling komt uit Soest.*

**In Yerushalayim staat het Hadassa ziekenhuis, waar ook een kraamafdeling is. Aanstaaende vaders zitten gespannen in de wachtkamer.**

**Dan gaat de deur open: 'Gefeliciteerd! Uw vrouw heeft net een vierling gebaard.' 'Wat een toeval, wij komen uit Kirjat Arba.'**

**En weer gaat de deur open: 'Mazzal tov meneer, uw vrouw is net bevallen van een zevenling.' De vader zegt 'dat kan geen toeval zijn, wij komen uit Beér Sheva.' Op dat moment zakt een andere aanstaande vader bewusteloos op de grond.**

**Als hij weer bij komt mompelt hij zacht: 'Wij komen uit Mea Shearim.'**



\*\*\*\*\*

**De kustplaats Ashkelon.** Daar hebben opgravingen plaatsgevonden, die er op wijzen dat daar tussen 7500 en 4000 voor Christus al mensen hebben gewoond. Daar langs de kust liep ook een belangrijke handelsroute van Egypte naar Syrië.



*Uit de Bijbelse geschiedenis kennen we Ashkelon vooral, omdat de richter Simson 20 jaar aan Israël leiding mocht geven. In die tijd raakte hij ook verliefd op een Filistijns meisje uit Timna. Later pakte hij aan met Delila, een Filistijnse vrouw van lichte zeden. Zijn levenswandel betekende ook zijn dood. Het staat allemaal in Richteren 13 t/m Richteren 16. Nabij Ashkelon is de **Archaeological***

**Garden**, waar veel historisch materiaal is opgegraven en te bezichtigen, zoals dit voetstuk van een pilaar, misschien wel van de tempel waarvan Simson een pilaar om heeft getrokken en zo duizenden Filistijnen mee heeft genomen in zijn dood.

*Voorts staat er in Jeremia 47:5, Amos 1:8 en Sefanja 2 vanaf vers 4 niet veel goeds over de toekomst van Gaza en Ashkelon en nog enkele kustplaatsen.*

**Voor of tegen Palestijnse terreur.** We zijn niet zo actiegevoelig, maar verleden week donderdag kregen we een oproep voor een handtekeningactie tegen de financiering van het terrorisme in Israël. Twee politieke partijen in Nederland, SGP en CU, hebben hun stem daar tegen laten horen, maar andere partijen vinden het allemaal best dat in Israël met Nederlands belastinggeld het terrorisme gesteund wordt. Als u het daar ook niet mee eens bent, schrijf dan een **kort** bezwaarschrift met handtekening en stuur dat naar: B. Aartsen, Kuyperlaan 8, 3843 VJ Harderwijk. Alwaar het wordt verzameld om het daarna in te dienen.

**Vreugde, of in het Hebreeuws: `Simcha`.** Zo wij vroeger naar de kerk gingen viel er weinig simcha te bespeuren aan de aanstaande ontmoeting met God. Het was een ernstige zaak waarbij we ons niet konden en wilden verplaatsen in de aanmoediging om met vreugde naar het Huis des Heren te gaan. Laat staan dat je voor in de kerk een reidans zou organiseren. Het was nu ook weer niet zo verkeerd, want er ging vooral eerbied van uit voor onze Heer en Heiland. Maar nu we meer weten over de vreugde van het Joodse Volk in hun geloofsuitingen, nu mogen we inzien dat we de genade van God met vreugde en dankbaarheid kunnen begroeten.

ש ב ע ט ו ב

Shavoea tov

**Een goede week**