



249^{ste}

Zesde Dag Bericht

11 augustus in het jaar 2017 Gregoriaanse kalender

Av 19 in het jaar 5777 Israëlische jaartelling

Vandaag een groet in het Hebreeuws bij de afsluiting van de week. **ש בוע טוב** *Shavoea tov*, staat daar en we zeggen dat aan het einde van de shabbat als aanmoediging. **Een goede week.**

De Zoutzee, of Dode Zee. Vanwege belangrijke veranderingen gaan we daar eerst maar naar toe. In april j.l. was er vanuit Ein Bokek een openingsceremonie van de grote gedaanteverwisseling van de 13 km lange boulevards, 30 nieuwe, luxe hotels en restaurants, winkelcentra en volop gelegenheid voor ontspanning voor jong en oud.



Maar dan moet het waterpeil niet teveel zakken.

Als er niet wordt ingegrepen, dan zal in 2050 de Zoutzee een droge, diepe zoutput zijn, omdat er geen water meer in staat.

Om de Zoutzee te redden, hebben Israël, Jordanië en de Palestijnse Autoriteit samen met de Wereldbank een plan opgezet dat het Vredekanaal genoemd wordt. Bij de Jordaanse badplaats Aqaba komt een ontziltingsinstallatie om zout water uit de Rode Zee te ontzilten tot drinkwater. Het overgebleven zilte water loopt dan door een pijpleiding over 180 km door de Arava-slenk, 400 meter lager in de Zoutzee.

Sodom en Gomorra. Zo wordt een plaats van verderf wel eens genoemd. Van Gomorra is ten zuiden van de Zoutzee niets meer te vinden. Sodom of Sdom, daar is aan de voet van Har Sedom vanaf 1934 een kamp geweest van de zoutindustrie, Dead Sea Works. Ook dat kamp is inmiddels opgeheven, of deels verplaatst. En sinds kort is op de plaatsnaamborden Sdom ook niet meer te vinden.



Wie daar de bergen intrekt kan nog wel de vrouw van Lot ontmoeten in de vorm van een rotspilaar. Israëlische reisleiders beweren met klem, dat deze gedaante niets te maken heeft met de echte vrouw van Lot.

Wel eens van de Tovclub gehoord? Welnu, dat is een club waar de jeugd met interesse voor Israël lid van kan worden. Jong geleerd, oud gedaan! Net als zoveel activiteiten bij Chr. v. Isr. is ook het lidmaatschap gratis, inclusief het TOV-club magazine, wat 4 keer per jaar verschijnt. Ook scholen kunnen lid worden en een gratis infopakket krijgen. In dat TOV-club magazine staan kook- en knutseltips, info over het Jodendom en Israël en nog veel meer. Er zijn nu zo'n 3.000 leden. Ook bij de Zomertentoonstelling in Nijkerk is er extra aandacht voor leden van de TOVclub.



De mop komt uit Hoofddorp.

*Een boer vroeg aan de nieuwe knecht naar zijn werkervaring.
'Bij mijn vorige baas deed ik het hele huishouden, deed de was,
ik deed de groentetuin, ik rooide de aardappelen en ik mestte
de varkens, bij het melken hielp ik `s morgens en `s avonds.
Zeven dagen in de week en ik kreeg ook nooit vakantie.'*



'Waarom kreeg jij dan ontslag?' 'Nou, ik was niet meer nodig, want hij is nu getrouwd.'

De Bijbel, ongeloofwaardig? *Toen de hoofdonderwijzer van de basisschool één van onze kinderen kwam inschrijven, vroeg ik hem naar het Christelijk onderwijs op zijn school. Hij had een pasklaar antwoord: 'Je kan tegenwoordig niet zomaar aan de kinderen vertellen over de geschiedenis van de vrouw van Lot, of dat Jona drie dagen in de buik van een vis verbleef. De doortocht door de Schelfzee.'* *Nou ja, dat is juist zo'n mooie kans om aan te tonen dat God wonderen doet.*



De bovenmeester van de school met de Bijbel geloofde er niet in. De Zesdaagse Oorlog was voorbij, toen had hij geen pasklaar antwoord. Wie niet wil weten van de wonderen die God uit Liefde voor Zijn volk doet, zal het Oude Testament ook niet geloofwaardig vinden. Is dat de reden dat er in de kerken weinig gepreekt wordt uit het Oude Testament met de beloften die God doet aan Zijn volk? We hopen van niet. Laten we het altijd voor Israël opnemen en inzien dat het bestaan van Israël een Wonder van God is en blijft.

Het Meer van Tiberias. *Met die benaming zijn wij opgegroeid, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Het wordt ook wel Meer van Galilea, of Meer van Kennereth genoemd. En Tiberias is in Israël 'Tverje'. Er heerst altijd rust rondom het Meer en naar het noorden. Was het daarom dat Jezus hier veel verbleef? We lezen nergens in de Bijbel, dat Jezus in Tiberias was. Dat kan zijn omdat die plaats in die tijd nog niet die naam droeg. Maar het was ook bekend, dat daar geneeskrachtige bronnen waren, wat weer aantrekkelijk was voor rijke mensen die daar een soort van Sodom en Gomorra van maakten en dat Jezus zich daar niet mee in wilde laten. Maar wel met de zieken die op de geneeskrachtige bronnen afkwamen, maar dat niet konden betalen. Dat was maar goed ook, want Jezus heeft daar veel mensen genezen.*

Daar heeft Hij nog meer wonderen verricht, zoals de spijziging van de vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, in Mattheüs 14 vanaf vers 13. Die plaats aan de oever van het meer kennen we nu als Tabgha, waar de Brood- en Viskerk staat en waar Jezus uit vijf broden en twee vissen al die mensen zoveel te eten kon geven. Vijf broden en twee vissen, dat is bij elkaar zeven, het getal van de volheid. Die menigte had daarvan voldoende gegeten en er bleven 12 manden vol met stukken brood over.



Bread and Fish Church

שבווע טוב Shavoea tov, een goede week