



248<sup>ste</sup>

## Zesde Dag Bericht

4 augustus in het jaar 2017 Gregoriaanse kalender

Av 12 in het jaar 5777 Israëlische jaartelling

Een moeilijk Hebreeuws woord deze keer, maar wel een mooie.

**גוי של שבת** Daar staat: **Goi shel shabbat**.

Meestal kortweg genoemd: **Shabbat goi**.

Dat is een niet-Jood die bereid is om tijdens shabbat diverse

klusjes te doen die een Jood van vrijdagavond tot zaterdagavond niet mag doen.

Zoals het licht uitdoen en vuur maken. Onlangs hoorden we nog van een niet-Joodse vriend in Yerushalayim, dat hij even snel moest komen om een noodzakelijke handeling te verrichten bij een Joods gezin aan huis. Dus was hij een Shabbat Goy.

**Nationaal Holocaust Namenmonument** in Amsterdam. Daarvoor worden zo'n 130.000 bakstenen in de steenfabriek gebakken. Daarna worden in 102.000 stenen de namen gegraveerd van Nederlandse Joden, Roma en Sinti, die in de oorlog vermoord zijn. Ook de geboortedata, datum en plaats van overlijden komt er bij te staan. Diverse gemeenteraden hebben de namen geadopteerd van slachtoffers uit hun gemeente. Iedereen kan individueel een naam adopteren.

**Een gewaardeerde Israëlvriend.** Hij stuurde ons een column uit dagblad De Telegraaf van de eveneens gewaardeerde Leon de Winter onder de titel: `Waanzin van de religie kent geen einde`. Waarom De Winter dit schreef onder deze titel, was ons niet meteen zo duidelijk. Om de titel boeide het me ook niet zo. De spontane reactie welke onze vriend uit Amstelveen er bij vermeldde, dat raakte ons wel. Hij constateerde net als wij, dat alles van de Islam geaccepteerd wordt in de wereld om de olie uit de moslimlanden. Wat dat betreft is het toe te juichen dat we elektrisch gaan rijden. Is het dan niet te laat, kunnen we dan nog wel zonder olie onder het moslimjuk vandaan komen? We kunnen ons er druk om maken, maar onze vriend zegt ook, dat het fijn is om te weten, dat God altijd het laatste woord heeft.

**Uitstapje naar Tel Aviv met de tweelingstad Jaffa.** Dat Jaffa, of Jafo, Joppe is in de Bijbel al genoemd als de haven van Yerushalayim. Veel toeristen gaan om het strand in combinatie met de stad naar Tel Aviv. Hoewel de badplaatsen ten zuiden van Tel Aviv moderner zijn met veel meer parkeergelegenheid. Veel Joodse immigranten uit de vier windstreken hebben hier hun eerste thuis gekregen. Vandaar dat er nog steeds gezellige straatjes zijn met een diversiteit aan eethuisjes en restaurants van over de hele wereld. Voorheen kon men de tocht door Tel Aviv beginnen met een bezoek aan het dakterras van de Shalomtoren. Zo hoog is die toren nu ook weer niet. Bovendien wordt het uitzicht over de stad nu belemmerd door de vele woon- en kantoortorens. In Jaffa is tegen de kuststrook nog een huis te zien waar op die plaats het huis van Simon de Leerlooier gestaan zou hebben. Tot de dag van vandaag zijn hier nog bedrijfjes gevestigd die leerbewerking toepassen.

*De mop komt uit Amsterdam.*

**Baron Van Hoogharen tot Platzak had een televisie op afbetaling gekocht en kwam zijn aflossingsplicht niet op tijd na. De financieringsmaatschappij stuurde hem een brief met de vraag: 'Meneer, wat zouden uw vrienden er van zeggen als wij de televisie bij u zouden weghalen?' De baron schreef terug: 'Ik heb het aan mijn vrienden gevraagd en die zouden het een rotstreek van u vinden.'**



\*\*\*\*\*

***Wat ons te wachten staat?*** Onder die noemer zal Jan Willem van der Hoeven spreken over 'Israël en de gemeente in de eindtijd' Dat staat op 17 aug. te gebeuren in 's Gravenzande in kerkgebouw De Brug aan de Koningin Julianaweg 61 2691 GC. Aanvang 20 uur en zaal open 19.30 uur. Hartelijk Welkom, want er is ruimte genoeg. Een unieke kans om een zeer boeiende avond te beleven met een boeiende spreker.

***Samenvatting*** van nieuws over onlusten op de Tempelberg uit diverse betrouwbare bronnen. Want betrouwbare berichtgeving over Israël is er wel, alleen krijgt de massa dat niet altijd te horen en te zien. Dan kunnen we uit de verschillende commentaren opmaken, dat alle commotie over detectiepoortjes en een paar camera's voor de veiligheid, niet gaat om de beperking van vrijheid voor de moslims, maar om aandacht van de media en dollars uit het westen voor de moslimleiders om het vuur te blussen. Het gaat niet over Palestijnse belangen in Yerushalayim. De meeste van hen willen geen aanslagen, omdat er



dan weer een beperking in bewegingsvrijheid op volgt.

De media-aandacht, daarom moeten twee Israëlische politieagenten en nog vier andere burgers vermoord worden. Want daar is het mee begonnen. Overigens weten we nu dat de jonge moordenaar zijn verdere leven per maand \$ 3.120 krijgt. Terwijl het maandsalaris van een Palestijnse ingenieur \$ 1.300 bedraagt. Voorts wordt de moordenaar, als hij de aanslag niet overleeft, 150 maagden ter beschikking gesteld in de moslimhemel. Een uitdaging voor jonge Arabieren om zoveel mogelijk Joodse mensen te vermoorden. En de moslimlanden zien het goedkeurend aan. De westerse landen en de kerken trappen daar in, bieden steun aan de Palestijnen t.b.v. betere woonomstandigheden, maar financieren de moorden op Joodse mensen. Daarom moeten vooral de kerken goed nagaan waar de gelden blijven.

***Dat moet toch wel een bijzondere stad zijn.***

*Er is geen stad op de hele wereld welke zo bevochten en zo vaak verwoest is als Yerushalayim. Vanaf dat Koning David deze stad gesticht heeft, kwam de vijand soms van heel ver om verwoesting aan te richten.*



*Dat de belofte van God waarheid mag worden uit Jesaja 31 vers 5.*

**'Zoals een vogel boven zijn nest vliegt, zo waakt de Heere van de hemelse machten over Jerusalem, Hij waakt en Hij redt, Hij beschermt en bevrijdt.'**