



247<sup>ste</sup>

## Zesde Dag Bericht

28 juli in het jaar 2017 Gregoriaanse kalender

Av 5 in het jaar 5777 Israëliische jaartelling

Het Hebreeuws voor vandaag is voor velen een bekende, een stichting die het waard is om gesteund te worden. Vandaar! **ב ע ז ה י י ם** **Bead Chaim** Dat betekent: 'Voor leven'.

De naam van een stichting waar de mensen zich inzetten om het ongebooren leven te redden, door de aanstaande moeders bij te staan. Een zeer goede manier om baby's te redden is de 'Operatie Mozes' van Bead Chaim. Moeder en kind krijgen dan een ledikant, commode, wandelwagen en luiers en babymelk voor een jaar. Dat kost € 120 per maand. Onlangs hoorden we in een Joodse kring de volgende uitspraak 'Niemand is toevallig of per ongeluk geboren.' God was daar van het allereerste begin af bij. Ook als het eigenlijk niet de bedoeling was. Dat stemt ons tot heel diep nadenken. Wie meer over de stichting wil weten en eventueel wil steunen, kan vrijblijvend zoeken op de site [www.beadchaim.com](http://www.beadchaim.com), of nieuws- en gebedsbrieven aanvragen en meer informatie bij [beadchaim.nl@gmail.com](mailto:beadchaim.nl@gmail.com) Hier kunt u ook vragen hoe en aan wie uw bijdrage besteed is en hoe het met moeder en kind gaat. Wees met uw gebed bij hen en bij de mensen van Bead Chaim.



**De Gouden Poort** in de oostelijke muur van Yerushalayim. Dus aan de kant van het



Kidrondal, de Hof van Getsemané en de Olijfberg. Dit is de poort waardoor Jezus rijdend op een jonge ezel de oude stad binnen kwam.

De menigte riep: 'Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de naam des Heren.' . Joh.12.

De geschiedschrijvers over de oude poort links spreken elkaar tegen. De ene zegt dat de Syriër Saladin de poort in 1187 dicht heeft laten metselen en een ander zegt dat de Turk Sultan de Suleiman omstreeks 1537 die opdracht heeft uitgevaardigd. Vast staat wel dat zij allebei bang waren, dat als de Messias komt, Hij door deze poort komen zou. Zo blijkt maar weer: Saladin en de Suleiman, het waren Godvrezende mannen. Van de derde tempel en de nieuwe Gouden Poort zijn al veel nieuwe ontwerpen gemaakt, zoals hier boven.



**We kunnen nog schrijven wat we willen.** Althans, als het niet over de premier van Turkije gaat, of over de Islam, want dan moet je oppassen. Tenzij je net als de NRC opinieschrijfster Caroline Roelants uitmunt in Jodenhaat. Dan mag je de feiten omdraaien. Ze wilde wel laten weten, dat de Hezbollah in Zuid Libanon een enorme voorraad aan wapens en raketten in woongebieden heeft opgeslagen.

*De mop komt uit Twisk en is van Piet Zee.*

Joop Knijn wilde trouwen gaan en toen zoit z`nne aanstaande skoonveader: `Hoeveul geld het joie op de bank stoan`. `N o h, zoit Joop, zou joie dat weten wullen? N o h, deer maken we gien geheom van, der stoan dertienduizend euro op de bank.` `N o h, zoit die skoonveader weer: `Dat valt me niet teugen van zo`n losbol. Den kenne jullie wel trouwen gaan, want mien dochter het er twaalf duizend op stoan.` `J a h, zoit Joop Knijn toen: `Die hewwe er al boijteld`.



\*\*\*\*\*

**Jihad tegen Israël.** Ayatollah Khamenei van Iran heeft de wereld met nadruk laten weten: Dat Jihad tegen Israël de plicht is van elke moslim. Een overduidelijk bewijs dat die wereld geen moeite hoeft te doen om Israël in een keurslijf te persen naar een Twee Staten-oplossing. Want vrede zal er alleen dan komen, als de Messias komt. Is dat dan niet frustrerend voor de Jodenhaters, dat een poging om Israël kwaad aan te doen juist averechts werkt? De opzet van de Zesdaagse Oorlog was om alle Joden de Middellandse Zee in te drijven. Maar Israël kreeg de kans Judea en Samaria met Yerushalayim te heroveren. En de Golanhoogte waar Syrië juist bezig was met plannen om de waterloop van de bronnen van de Jordaan te veranderen, zodat er geen water meer naar het Meer van Tiberias zou stromen. Aan die veldslag begonnen 5 Arabische landen met bijna 400.000 manschappen tegen



**264.000 Israëlische soldaten, waarvan 779 gedood werden en 15 gevangenen.**

**Aan Arabische kant vielen er 21.000 doden en 6.000 gevangenen.**

De foto laat zien dat Israëlische soldaten na de derde dag van de Zesdaagse Oorlog weer terug waren in Yerushalayim en konden uitrusten tegen de Klaagmuur, of de Kotel. En dat na 2000 jaar.

**Tempelbergcrisis** en waar een wil is, is een weg. En die wil ontbreekt aan beide kanten. Aan de ene kant de Moslimbevolking, omdat zij met duizenden Moslims door veiligheidspoortjes moeten voor het vrijdaggebed. En Israël wil niet toegeven, omdat de veiligheid van alle bezoekers van de Tempelberg op het spel staat. Het kost weinig moeite om de moslimgemoederen naar een kookpunt te brengen. De eerste aanleiding van de laatste conflicten was de moord op twee Israëlische politieagenten door Palestijnse terroristen op de Tempelberg. Toen op 7 juni 1967 het Israëlische leger de oude stad en de Tempelberg heroverden op de Jordaniërs, was het voor de Moslims onverteerbaar dat Joden de God van Israël zouden aanbidden op hun eigen Tempelberg. Op 17 juni 1967 heeft de toenmalige minister van defensie, Moshe Dayan om de Moslims te paaien, de controle terug gegeven aan een Palestijns bestuur. **Mag je iets wat God je in handen heeft gegeven zomaar weggeven?** Gelukkig gaat het er niet om wat Moshe Dayan deed, of gezegd heeft. In Ezechiël. 34 vers 26 staat: **`Ik zal mijn schapen en het land rond mijn heuvel zegenen.'**

*In verbondenheid met die God hopen wij elkaar volgende week weer te ontmoeten.*